

Van het Kruis naar het Koninkrijk.



VAN HET KRUIS NAAR HET KONINKRIJK

Deel 1

SAMENVATTING

Van het kruis naar het Koninkrijk is een fundamentencursus voor elke gelovige in Jesjoea (Jezus) de Zoon van God en Hem aanvaard heeft als zijn persoonlijke verlosser en Heiland.

Auteur: **Winand F. Breuer**

Laatste update December 2017



Inhoud

1.	Voorwoord.....	3
1.1	Doel van de cursus.....	3
1.2	Inleiding van de cursus	5
1.3	Extra les.....	8
2.	Het Woord van God	12
2.1	Doel van de les.....	12
2.2	Het Woord misverstaan	12
2.3	Briet Chadasja	13
2.4	De Torah.....	14
2.4.1	Het Woord is vlees geworden	15
2.4.2	Door de schepping.....	15
2.4.3	Door Zijn Zoon Jesjoea	15
2.4.4	Ook vandaag nog.....	16
2.5	Door Zijn Woord	16
2.6	Bijbelse Openbaringen.....	17
2.7	Inspiratie	18
2.8	Correctheid	19
2.9	Foutloos	19
2.9.1	Autoriteit.....	20
2.9.2	Verlichting (begrijpen/verstaan).....	21
2.10	De Torah is Gerechtigheid	22
2.10.1	Progressieve Openbaring.....	22
2.11	Het volk van de Torah.....	27
3.	Gods Gerechtigheid	29
3.1	Zijn Gerechtigheid.....	29
3.2	Tenach (O.T.).....	30
3.3	Gods onderwijs = Gods gerechtigheid	31
3.4	Functie van de Torah	32
3.5	Gerechtigheid in het Koninkrijk	33
4.	Het Woord verkondigt door Jesjoea.....	35
4.1	Het belang van Zijn Naam.....	35
4.2	Jesjoea verwijst constant naar de Torah	36





4.3	Eeuwige verklaring.....	39
4.4	Extra	42
5.	Jesjoea 'Het Levende Woord.....	45
5.1	De natuur van de Torah	46
5.3	Jesjoea's familie volgde de Torah	49
5.4	Jesjoea sprak de Torah om de tegenstander te verslaan.	50
5.5	Het geloof in de Torah.	51
5.6	Jesjoea onderhield de Sjabbat	52
5.7	Jesjoea onderhield alle feesten	54
5.8	Rein en onrein, heilig en onheilig	55
5.9	Het visioen van Petrus	57

2010. laatste Update December 2017

Auteur: Winand F. Breuer





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

1. Voorwoord

Je staat op het punt een indrukwekkende reis te maken waarin je veel nieuwe dingen zult gaan ontdekken die je in je wandel met JHWH onze Vader tekenkomt en in je leven kunt toepassen. Onze wegenkaart is de Bijbel en onze gids is de Geest van JHWH onze God. Hij zal de (huis)groepsleider leiden en je stap voor stap brengen naar het pad waarop Jesjoea De Messias (Jezus Christus) ook heeft gewandeld. Te beginnen bij de bron van je geloof 'het kruis' (Hij die was), tot de levensstijl die je vandaag leeft (Hij die is), en hoe je straks zult zijn 'in het Koninkrijk van God' (Hij die komt).

Hebr.13:8 Jesjoea De Messias (Jezus Christus) is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid

1.1 Doel van de cursus

Rom.8:1-37 "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jesjoea uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”.

Zo is het woordje ‘wet’ dat in de eerste verzen genoemd wordt, vertaald van het Griekse woord ‘Nomos’ welke op zijn beurt onder andere gebruikt is voor de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Torah’. **Torah betekent ‘onderwijs’ of ‘instructie’ van God** en is afgeleid van het woordje **Yara** wat letterlijk betekend ‘**Het doel raken**’ zoals een pijl dat op haar doel afgaat.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

De Torah is door God via zijn knecht Mozes aan het volk gegeven op de berg Sinai in de Sinai woestijn. Zowel het geschreven woord als het gesproken woord (Exodus 19-31). De geschreven Torah bevat de eerste vijf boeken van het eerste testament. Deze instructies heeft God gegeven om de gelovige te onderwijzen. En vervolgens daarin te wandelen en te leven. Deze levensstijl die naar Gods hart uitgaat wordt de **Gerechtigheid** van JHWH genoemd.

Let op! Niet alle woorden in de Bijbel die met 'wet' is vertaald kun je door het woord 'Torah' vervangen. In bovenstaande verzen spreekt Paulus namelijk ook over de wet van de zonde en dood. Hiermee kan nooit de Torah, het Woord van God mee bedoeld worden.

Het is van uiterste noodzaak dat Bijbelteksten in de context gelezen moeten worden en geen eigen uitlegging [leven] mag krijgen. In les 2 gaan we hier verder op in. In een van de laatste lessen zullen we nog een aantal voorbeelden aanhalen met betrekking tot verschillende verwijzingen met het woordje 'wet' die door Paulus geleerd wordt.

1.2 Inleiding van de cursus

2 Kon.22 “Josia was acht jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde eenendertig jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedida, een dochter van Adaja; zij was uit Boskat. Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN en wandelde op al de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links.

In het achttiende jaar nu van koning Josia zond de koning de schrijver Safan, de zoon van Asaljahu, de zoon van Mesullam, naar het huis van JHWH met de opdracht: Ga naar de hogepriester Chilkia; laat hij het geld gereed houden, dat in het huis van JHWH gebracht is, dat de dorpelwachters ingezameld hebben van het volk; laat men het ter hand stellen aan de opzichters die over het huis van JHWH aangesteld zijn, opdat dezen het geven aan hen die het werk verrichten, die in het huis van JHWH bezig zijn **om de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen**: aan de werklieden, de bouwlieden en de metselaars, en voor het aankopen van hout en gehouwen stenen, om de tempel te herstellen; maar van het geld dat hun ter hand wordt gesteld, worde geen verantwoording gevraagd, want zij handelen in goed vertrouwen”.

De tempel die meerdere betekenissen heeft kunnen we ook zien als onze persoonlijke geloofsleven. “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?” (1 Kor. 6:19).

In deze laatste dagen zien we vele bouwvallen, gaten in het fundament of gedeelten die niet afgebouwd zijn. Dan spreken we natuurlijk over ons eigen geestelijk huis. Je persoonlijke geloofswandel met de Heer.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Mat.7:24 Eenieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

In de komende lessen gaan we werken aan de (op)bouw van ons geestelijk huis. Gezamenlijk als lokale huisgroep/gemeente, maar ook eenieder apart, voor zijn eigen verantwoordelijkheid.

Hand.3:17 “En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jesjoea, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaders gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door eenieder uwer af te brengen van zijn boosheden”.

Jesjoea was gestorven, opgestaan en naar de Vader gegaan. Petrus spreekt hier over de tijd of periode vlak voordat Jesjoea weer terugkomt op aarde.

Wij leven midden in deze tijd, de tijden van de wederoprichting aller dingen, dat wil zeggen gelovigen die daadwerkelijk aan hun geestelijk huis gaan bouwen. Geld en zilver kreeg de lamme man niet maar wel sterke benen om te lopen (om geestelijk wandelen). Hij ging de tempel binnen om God groot te maken. (Hand. 3:1-10)

Met deze wederoprichting verwijst Petrus terug naar het (de) verbond(en) die God met de geloofsvaders gemaakt had. Het woord bekeren dat vertaald is van het Griekse woord ‘Metanao’ betekent letterlijk ‘anders denken’ niet Grieks denken maar Hebreeuws (Bijbels) denken. En dat zouden wij ook moeten doen. Willen wij Gods wil goed verstaan dan moeten we terug naar het onderwijs van de Torah, de instructies die God aan Zijn volk gegeven heeft om die vervolgens toe te passen in een nieuwe levensstijl in Zijn Koninkrijk.

God is één, dat betekent dat Gods principes nooit veranderen. Gods Woord [de Torah] is één, ook dat zal ook nooit veranderen. Jesjoea die het vleesgeworden Woord is heeft extra licht op het Woord laten schijnen, zodat wij het nog beter kunnen begrijpen en toe kunnen passen. Vervolgens heeft God Zijn Geest gegeven die de





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Torah, niet opnieuw op stenen tafelen (=oud), maar op het vlees van ons hart (=nieuw) schrijft.

Zach.8:1-3 “Het woord van de HERE der heerscharen geschiedde aldus: Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand. Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden”.

Zach.8:7 “Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid”.

Na de wederoprichting waar Petrus over sprak zal Jesjoea terug keren tot zijn eigen volk, de gelovigen uit het volk Israël en de gelovigen uit de heidenen. Hij zal dan zijn één Herder voor één volk.

Zach.8:22-23 “Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken. Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”.

Naast de gelovigen uit het volk Israël zullen nog vele gelovigen uit natiën opgaan naar de Heilige stad om de Heer te ontmoeten. Ook wij mogen deel uitmaken van deze grote schare. Maar eerst zullen we het proces van geënt zijn op de edele olijf moeten doormaken. Joden en heidenen komen tesamen in de Messias. Het lichaam van Christus is zich nu aan het voorbereiden op Zijn wederkomst.

Dit betekent dat we veel kunnen leren [en toepassen] van onze Messiaanse belijdende Joodse medegelovigen. God heeft immers aan hen het eerst de belofte gegeven. En wie kunnen ons beter onderwijzen in het Woord van God dan Zijn eigen uitverkoren volk die van kinds af aan daarmee zijn opgegroeid.

Rom.11:13-17 “Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de na-ijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gij draagt de wortel, maar de wortel ú”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Over de inhoud (het proces) van het geënt worden op de edele olijf, een geheimenis zoals Saulus het zelf noemt, gaan de volgende lessen.

1.3 Extra les

De Bijbel spreekt over een Bron die puur is, een bron van levend water dat nooit opdroogt. Het is van belang dat we die Bron vinden en zoeken naar de meest pure vorm. Dan zal het ons vreugde en vrede geven in de Jesjoea De Messias. Het is belangrijk om de Messias in ons levenswandel te zien, pas dan zal ook Zijn Koninkrijk zichtbaar zijn. (zie wat Petrus met de lamme man deed.)

Het is belangrijk dat de profetische woorden van God tot waarheid komen. En dat de Torah herstel brengt in de gelovigen, het volk van God.

Het zoeken naar het Koninkrijk is het herontdekken van de Bron van ons geloof. Dit is het geen ons leven werkelijk veranderd. Het gaat niet om tradities, het herhalingen van religieuze bezigheden maar om de Messias, hoe Hij was en wie Hij is en hoe Hij komen zal. Zijn wij bereid om Hem toestemming te geven om Zijn leven door ons heen te laten werken.

*Jes.42:1-4 “Zie, Mijn knecht die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb Mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, nog die op straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; **en op zijn wetsonderricht [Torah] zullen de kustlanden wachten”.***

Dit is een profetie voor de wereld (de kustlanden). De kustlanden dat zijn de landen buiten Israël. De Messias en de Torah zijn één. Ze leggen elkaar in de hele Bijbel uit. **‘Jesjoea is het vlees geworden Woord’** (Joh. 1:14). Deze woorden zullen ook in onze levens betekenis gaan krijgen. Als het woord in ons leeft, dan zal Jesjoea door ons leven zoals Hij tweeduizend jaar geleden op aarde geleefd heeft.

Joh.5:45-47 “Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes [ontvanger van de Torah], op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes gelooft, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij [Jesjoea] geschreven. Maar indien gij zijn geschriften [De Torah] niet gelooft [geloof is doen], hoe zult gij mijn woorden geloven”?

Het is belangrijk dat we Jesjoea zien in de teksten van de Torah. De Messias van Israël, de Heilige, gekomen in het vlees. Door Jesjoea De Messias kom je tot God de Vader. Hij is niet gekomen om de wet [Torah] te ontbinden, maar om deze te vervullen (Math.5:17). Als oudste broer is Hij ons voorbeeld om Hem daarin te volgen. Dat geeft en brengt ons leven. Het centrale punt van de Torah is Jesjoea De





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Messias zelf. Als wij dit gaan bestuderen en van hieruit gaan leven dan leeft de Messias in ons.

De Torah is rechtstreeks door God gegeven om het karakter en Zijn wezen van de Messias te openbaren. Het boek van de profeten, de Schriften en het tweede verbond zullen ons daarbij helpen.

Drie belangrijke punten die in deze studie centraal staan:

1. De Messias in de Torah te zien; De roep van Jesjoea vanuit de Torah.
2. Als een discipel van Jesjoea te gaan wandelen in de Gerechtigheid van God, zoals Hij dit heeft voorgedaan en geleerd. **Hij is onze enige correcte leraar** [rabbi];
3. Deel gaan uitmaken van Gods volk door een verbond met Hem aan te gaan die ervoor zorgt dat je de kroon der gerechtigheid ontvangen zult.

We moeten zien en beseffen dat Jesjoea complete leven vanuit de Torah is en dat Hij deze volledig heeft nageleefd en vervuld. Vanuit de Torah als startpunt zien we dat Jesjoea De Messias, het doel is.

Paulus zegt: “volg mijn voorbeeld zoals ik het voorbeeld van de Messias volg”. Het is onze plicht en roeping om in de voetsporen van Jesjoea te wandelen en Zijn leven hier op aarde te leven als een getuigenis voor de wereld. We zijn geroepen om een heilig [is apart gezet voor God] leven te leven. Iedere gelovige is geroepen om een heilige levenswandel te hebben volgens de instructies die God gegeven heeft.

Ps.1:1-2 “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2 maar aan des HEREN Torah zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht”.

God heeft ons voorzien in alle middelen om dit toe te passen door Zijn Woord, Zijn Zoon en Zijn Geest. We kunnen geen excuus hebben om Zijn levenswandel niet toe te passen in ons leven.

Tit.2:11-14 “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten”. (vers 15 voor de leraren)

We zijn getrokken en gekocht uit het rijk van de tegenstander, om ons bezig te gaan houden met het onderwerpen aan Jesjoea en aan Zijn Woord.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Ef.1:4 “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig [apart voor God] en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht”.

Elke wedergeboren gelovige is in staat om Zijn wil te doen om Christus te weerspiegelen.

Ef.2:10 “Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werkend te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

Wat God van tevoren heeft bereid kunnen we terugvinden in de Torah. We gaan even de tijd nemen om het woordje ‘wet’ te onderzoeken. Dit geeft n.l. heel veel verwarring onder de christenen. 2000 Jaar traditie en religie is niet eenvoudig af te breken.

- Het woordje ‘wet’ in de Bijbel wordt vaak verwezen naar de Torah. Maar de Torah betekent geen wet maar onderwijs of instructie. De Torah is geen legalisme (inzettingen waarmee men denkt gerechtvaardigd te worden). De Torah is gelijk aan Gods onderwijs of Gods instructie om als rechtvaardige een bepaalde levenswijze en toe te passen.

Gods onderwijs leert ons wie wij zijn en hoe wij volgens Hem behoren te leven.

- Daarnaast verteld het ook wat Gods onderwijs in relatie tot Zijn genade betekent. Genade is het begin en het einde. Zonder Zijn genade zijn we niets. Door geloof en genade ben je gerechtvaardigd. Een bakker bakt brood. Nu je eenmaal een rechtvaardige bent, komt de grote vraag: “**Wat doet een rechtvaardige?**”

Sommige denken dat de wortel van de Torah in het Jodendom ligt. Maar het zijn geen Joodse wortels, de Torah is immers van God afkomstig. De Torah wijst naar het offer wat Jesjoea heeft volbracht op Golgotha.

Als dit geen realiteit is in je leven dan zal de Torah ook geen realiteit voor je zijn.

Wat is de stap na je wedergeboorte:

- Genade roept je om goede werken te doen;
- Genade gebied je om goede werken te doen;
- Je bent geroepen om goede werken te doen;
- Je hebt de gaven van de Geest ontvangen om goede werken te kunnen doen;
- Je hebt het Woord om goede werken te doen;
- Je behoort een leven te leiden van Gods goede werken.

Het werk van de Messias is compleet. Het grootste doel van de Torah is om je de openbaring te geven van de Messias.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Ef.2:8-9 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”.

We leren u niet op een werk gebaseerde gerechtigheid. De Torah is gebaseerd op genade welke verkregen wordt door het geloof in Jesjoea. Als je gelooft en beseft wat Jesjoea op het kruis voor je gedaan heeft, dan ben je een burger van Zijn Koninkrijk geworden. Onze redding/verlossing is niet gebaseerd door goede werken, maar door genade welke verkregen is door het geloof. Daarna begint de rechtvaardige gerechtigheid toe te passen als een levensstijl die God leert in Zijn Woord [Torah].

De Torah staat vol van liefde en instructies om de weg van de Heer te volgen. Door het naleven van deze instructies geef je gehoor aan de belangrijkste opdracht van Jesjoea om God de Vader en vervolgens je naaste lief te hebben. Als je bereid bent om deze weg te bewandelen dan volg je dezelfde weg die Jesjoea op aarde bewandelde en die Hij aan Zijn discipelen leerde. Het gaat erom dat Zijn leven door ons heen zichtbaar wordt gemaakt op deze wereld. We mogen niet vergeten dat wij kinderen zijn van Zijn Koninkrijk.

In deze studie leggen we een fundament waarop jij je huis kan bouwen. Dat wil zeggen hoe je als rechtvaardige gerechtigheid kan toepassen en daarmee in overeenstemming met Gods Woord [Torah] een nieuwe levenswandel krijgt. Het wordt een periode van schatgraven, van het zoeken naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dit brengt je in dichtere relatie tot de Hem die dit Woord heeft uitgesproken en Hij zal je kennen.





2. Het Woord van God

De Eeuwige, de God van Israël is Één (Deut. 6:4). Met één Woord voor één volk. “Zo zult gij de Eeuwige, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen en deze woorden (Instructie=Torah), die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.” (Deut. 10:12, 13). God openbaart zich in de eerste plaats door zijn Woord (Gen. 1 en Joh. 1) Zijn instructie/Onderwijs (Torah) is gegeven aan Zijn volk om het in hun leven toe te kunnen passen zodat zij heilig (=apart gezet voor God) voor Hem bestemd zullen zijn. Dit gaat niet eenvoudig, omdat het vlees (=natuurlijk gezindheid) in de weg zit, leert men met vallen en opstaan.

Ex.16:28 “Daarom zeide de **HERE** tot Mozes: **Hoelang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden [toe passen]”?**

Het is dan ook vaak een kwestie van het maken van een keuze. Het nemen van een beslissing om God te willen gehoorzamen. Net als Mozes die in de eerste plaats ‘weigerde’ om God te gehoorzamen en niet deed wat God van hem vroeg, maar na een tijdje volledig aan Hem overgegeven. Het maken van een beslissing om God te gehoorzamen, is het begin om God waarlijk lief te hebben. De Tenach (OT) en de Briet Chadasja (NT) is voor hen die God liefhebben, Hij zegt:

Ex.20:6 “**barmhartigheid doe [Ik] aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden [De Torah] onderhouden [toe passen]”.**

2.1 Doel van de les

In deze les gaan we ontdekken hoe God zichzelf door het Woord openbaart en waarom het zo belangrijk is om deze aanwijzing van Hem op te volgen. Je leert dit door het Woord van God te lezen en te **begrijpen en door het Woord toe te passen**. Vooral het laatste is belangrijk, want het resultaat van de liefde behoort wederzijds actief te zijn om Hem te behagen.

Mat.7:24 “**Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots”**

2.2 Het Woord misverstaan

In de generatie na Paulus stond een nieuwe kerkleider op, Marcion. Ondanks dat andere kerkvaders hem als een ketter uitmaakte, bleef veel van zijn theologische denkbeelden hangen. Tot op de dag van vandaag zijn de ideeën van Marcion in de huidige kerk aanwezig. Zijn meest bekendste idee was dat hij de Hebreeuwse Bijbel die toen der tijd overal werd gelezen en toegepast, hij het ‘Oude Testament’ noemde.

En dat de inhoud van de Tenach (O.T.) voor Joden was en de Briet Chadasja (N.T.) voor de christenen die na de dood en opstanding van Christus.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Verder leerde hij aan zijn volgelingen dat de ‘genade’ voor het eerst in het N.T. (Briet Chadasja) was geopenbaard. Genade kwam volgens hem niet voor in het O.T. Hij leerde dat de Torah een leer van legalisme was, een leer over hoe gerechtigheid verkregen wordt door werken of het doen van goede daden (wettisch).

Wie bekend is met de tegenstander (=satan) weet dat hij altijd probeert de pasbekeerde terug te krijgen in oude denkpatronen. Eén daarvan was dat de schiftgeleerden de Torah tot een legalisme hadden gemaakt. Maar we weten dat er één God is, één Woord en één doop. Er bestaat niet iets zoals een Oud Testamentische God en een Nieuw Testamentische God.

In deze les ga je ontdekken dat God één God is, dat Zijn principes niet (kunnen) veranderen en dat Zijn Woord één Woord is, m.a.w. dat deze ook niet verandert. De Bijbel leert ons **niet** dat er een O.T. en een N.T. bestaat en zeker niet dat er twee volken zijn met hun eigen God die elk een eigen weg gaan. De belofte is ten eerste aan het volk van Israël gegeven met een opdracht naar de wereld, zodat wij daarin mogen meedelen, maar zeker niet stelen.

2.3 Briet Chadasja

Hand.2:22-23 “mannen van Israël, hoort deze woorden: Jesjoea, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood”.

In handelingen 2 lezen we dat Petrus tegen de mannen van Israël, het Joodse volk predikt. In vers 37 lezen we dat de Joden door het Woord aangeraakt werden en zich bekeerde. De belofte is eerst voor hen en hun kinderen, daarna voor allen die verre zijn (de niet-Joden).

*Hand.2:37-39 “Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. **Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal”.***

In vers 41 lezen we dat drieduizend **joodse gelovigen** gedoopt en behouden werden.

*Hand.2:41-42 “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij **bleven volharden bij het onderwijs** der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden”.*





2.4 De Torah

De boodschap van Petrus aan zijn volk was dezelfde blijde boodschap als die Jesjoea doorgaf (voordat Hij aan het kruis stierf). We zullen ontdekken dat het Woord van God niet veranderd is, net zoals God niet veranderd is. Inmiddels is het Woord compleet en God heeft alles geopenbaard en het laten opschrijven. **Meer openbaring zal er niet komen**, omdat het Woord eeuwig is en dus ook voor vandaag zeer actueel is. Nu is de vraag; hoe kunnen wij Gods openbaring verstaan en begrijpen?

Directe instructie van God is opgeschreven in wat we noemen de Torah. De Torah omvat de eerste vijf boeken van de Bijbel; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De vijf boeken zijn als de vijf vingers van een hand. Verschillend maar toch met elkaar verbonden. De hand is in de Bijbel het symbool van Gods **handelen** door Zijn volk. En juist daarover spreekt de Torah.

- Genesis - zondeval + belofte
- Exodus - verlossing
- Leviticus - priesterdienst
- Numeri - wandel
- Deuteronomium - belofte en instructie

De Torah bevat Gods volledige plan voor de mensheid. Dit wordt bevestigd door de profeten en de geschriften, samen vormen zij de **Tenach**. In onze Bijbel is de volgorde van het O.T. de Torah, de geschriften en vervolgens de profeten. Wij hebben tevens het N.T. dat licht schijnt op de Tenach om het beter te begrijpen. Jesjoea en de schrijvers van de N.T. verwijzen naar de Tenach om de wedergeboren gelovigen duidelijk te maken hoe zij zich moeten gedragen en leven volgens de instructies die God heeft gegeven.

Luc.24:25-27 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes [De Torah] en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Jesjoea begint hier te weerleggen dat Hij geopenbaard wordt/is te beginnen bij de profeet Mozes en vervolgens door alle profeten. Dat betekent dus, vanaf de Torah. Alles wat over Jesjoea gezegd wordt staat in de Torah, de profeten en de schriften. Het N.T. bestond toen nog niet. De totale Tenach ging over Hem, de belofde Messias.

Je gaat leren verstaan dat de Bijbel, de Tenach (OT) en Briet Chadasja (NT) één Woord van God is met dezelfde boodschap. Hoe vaak zeg je tegen jezelf als je het Woord van God leest, "Oh, Zo heb ik dat nog niet gezien". Dat komt omdat het Woord dieper gaat dan wij ooit in één keer kunnen vatten of begrijpen. Beetje bij beetje maakt God zich aan je bekend, zodat je de tijd hebt om het te verwerken.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Je leert de **progressieve** uitleg van de Heilige Geest te herkennen. Dat betekent dat God elke nieuwe uitlegging baseert op de vorige. Volgens ditzelfde principe heeft God ook Zijn complete Woord aan de mens gegeven. God geeft nooit alles in één keer. Adam, Abraham, Mozes, David etc. hebben Gods plan nooit in één keer ontvangen. Zo zal God ons ook niet Zijn hele Woord aan ons in één keer doen laten begrijpen.

Joh.14:25 “De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb”.

Aan de hand van een paar Bijbelse voorbeelden wordt het duidelijk hoe dit vers ook voor jouw werkelijkheid wordt. De liefde voor het Woord is daarvoor de basis. Op het moment wanneer Jesjoea deze woorden zei (zie Johannes 14) moet je goed beseffen dat het volk van God op dat moment alleen de Tenach hadden. Het N.T. bestond toen nog niet.

2.4.1 Het Woord is vlees geworden

Openbaring komt van God, we kunnen het zien. Wat de Bijbel is, is Gods waarheid dat aan ons, mensen bekend gemaakt is. Het is de absolute waarheid. Het geeft Gods natuur weer, wie Hij is. Het geeft ook de waarheid van mensen weer. En het geeft de waarheid van het universum weer.

God maakt zich door drie verschillende wijzen bekend.

2.4.2 Door de schepping

Rom.1:19-20 “Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben”

2.4.3 Door Zijn Zoon Jesjoea

Joh.1:1-4 “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen”.

Joh.1.18 “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

2.4.4 Ook vandaag nog.

Joh.16:12-15 “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: **Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen**”.

2.5 Door Zijn Woord

Lees 1 Korintiërs hoofdstuk 2.

1 Tess.2:13 “En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als **een woord van God**, dat ook werkzaam [in de praktijk brengen] is in u, die gelooft”.

Luc.24:32 “En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften [Tenach] opende”?

Opmerking:

De Tenach is de Torah de profeten en de Schriften. God gaf de Torah omdat zij verlichting (=geestelijk begrijpen) kregen van het geschreven Woord en daardoor de komst van de beloofde Messias konden voorzien. Wat zegt Jesjoea zelf:

Luc.24:44 “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet [Torah] van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

Hand.18:24-28 “En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften [Tenach], kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jesjoea betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaje wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze, daar aangekomen, was door (Gods) genade van veel nut voor hen, die geloofden. Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de Schriften, dat Jesjoea de Christus is”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Apollos had geen Briet Chadasja (N.T.) nodig, het bestond toen ook niet. Dus de Joden (en alle andere volkeren) konden worden gered door alleen de Tenach te onderwijzen.

Joh.16:12-15 “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”.

Vele jaren later is deze profetie is in vervulling gegaan. De apostelen hebben inderdaad nieuwe openbaringen gehad en opgeschreven. Deze teksten staan opgeschreven en is wat wij nu noemen het **Nieuwe Verbond**. Het verheerlijkt inderdaad onze Heer Jesjoea en het verkondigt inderdaad wat er in de toekomst gebeuren zal. Naast de Tenach kwam eindelijk de Briet Chadasja (N.T.) die ons verwijst naar de Schriften van de Tenach (en niet omgekeerd). De openbaringen van God is nu compleet.

Sommigen bidden: “Heer geef ons een nieuwe openbaring (van u)?” Helaas tevergeefs, openbaringstijd is voorbij. Het is nu de tijd van de Heilige Geest die licht op het geopenbaarde Woord schijnt (Hij neemt uit het mijne) zodat wij het kunnen begrijpen en verstaan. Maar ook deze kostbare tijd houdt een keer op. Dus laten we bidden: “Heer dank u voor uw Geest, verlicht mijn ogen, hart en verstand zodat uw Geest mij uw waarheid doet verstaan.”

Anderen zullen zeggen dat zij nieuwe openbaringen hebben ontvangen. Als deze bevestigd worden door het Woord van God, dan bedoelen zij eigenlijk dat God hen inzicht, kennis of wijsheid heeft gegeven. Nieuwe verlichting dat niet door het Woord van God bevestigd wordt, komt niet van God. Deze kan je maar beter niet aannemen of doe eerste zoals de gelovigen in Berea die dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. (Hand. 17:14)

2.6 Bijbelse Openbaringen

Het is van groot belangrijk om Bijbelse openbaring te zien en te begrijpen. Het is namelijk het fundament van je geloof.

Definitie

Bijbelse openbaring is een objectieve bekendmaking van de waarheid die door God zelf gegeven is.

Voorbeeld: De Bijbel die je in je handen hebt is een openbaring van God. Het is objectief, je kunt het vastpakken en lezen. Maar je hebt verlichting (=geestelijk begrijpen) nodig om het te kunnen verstaan. Alleen wedergeboren gelovigen kunnen





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

deze waarheid zien en zij die de Geest van God hebben ontvangen zijn in staat om het te begrijpen. Het vlees begrijpt namelijk niet van wat van de Geest is.

*Joh.6:63 “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; **de woorden**, die Ik tot u gesproken heb, **zijn geest en zijn leven**”.*

2.7 Inspiratie

Definitie

Inspiratie betekent letterlijk ‘de adem van God’.

De schrijvers van de Bijbel waren aan de Geest van God [Ruach] overgeleverd als een zeilschip voortbewogen door de wind. Bij het lezen van de Bijbel moet rekening worden gehouden in welke omstandigheid het e.e.a. is opgeschreven. Dit i.v.m. de vele omstandigheden waarin de apostelen verkeerden.

Sommige geïnspireerde woorden spreken ook over de sterren en andere hemellichamen. Maar die waren toen anders dan vandaag. Daarnaast moet je rekening houden in welke tijdsperiode, omgeving en situatie het woord is ontvangen en is opgeschreven. Al deze zaken beïnvloeden de inspiratie. God verandert niet, maar de omgeving wel. Het is goed om de geschreven tekst in het licht met de geïnspireerde persoon te onderzoeken. In les 9 zullen Paulus als voorbeeld nemen.

*2Tim.3:16 “Elk van God ingegeven [geïnspireerde] Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de **gerechtigheid**”.*

Ook hier geldt dat men toen de Brit Hadesha (NT) nog niet had. Dus Timoteüs heeft het hier over de Tenach, die goed is om onderwijs te geven en ons te vormen in gerechtigheid. Gods adem is Gods Woord en goed om op te schrijven. Het geschreven Woord [Logos] blijft levend en legt zichzelf uit.

2Petr.1:20-21 “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schriften een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”.

In de eerste plaats betekent dit dat de geïnspireerde persoon geen eigen uitleg weergeeft van het ontvangen Woord van God. God zei wat de schrijvers van de Bijbel moesten opschrijven. Ten tweede het ontvangen Woord van God komt niet door de wil van een persoon. Het is hem opgedragen door de Heilige Geest. Het woordje ‘gedreven’ betekent hier als een zeilschip overgegeven aan de wateren in de oceaan. Geheel van de wind [Ruach] afhankelijk. Het Hebreeuws woord Ruach betekent wind. De wil van de mens is totaal uitgesloten.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Wat voor ons van belang is, is dat we weten dat het Woord van God zichzelf uitlegt. Hoe vaak komt het voor dat Bijbelleraars of predikers (met alle goede bedoelingen) met nieuwe ideeën komen en een Bijbelpassage met eigen of met moderne bewoordingen uit deze tijd de Bijbel gebruiken om het volk in een bepaalde richting te krijgen. Ook dit is wat Petrus een eigenmachtige uitlegging noemt en niet toegelaten mag worden in de samenkomst.

2.8 Correctheid

Definitie

Bijbelse correctheid verwijst naar de historische en wetenschappelijke bewijs van echtheid van de schriften.

Hiermee wordt bedoeld dat alleen het originele ontvangen en geschreven Woord correct is.

Bijvoorbeeld, onze NBG51 vertaling komt uit de Statenvertaling, die weer afkomstig is van een oudere King James vertaling. Nu zijn er incorrecte vertalingen in de King James. Elke taal heeft haar eigen specifieke betekenis. Daarom is alleen de originele vorm correct. Als je het Woord van God wilt onderzoeken en de betekenissen van elk woordje wil ontdekken, zul je dus Hebreeuws en Grieks moeten leren om de juiste betekenis van de boodschap te kunnen begrijpen.

2.9 Foutloos

Definitie

Letterlijk zonder enige fout of oneffenheid. Het verwijst naar het Goddelijk karakter van de volle waarheid.

Dat betekent dat de mens het niet kan en mag veranderen. Ondanks dat er diverse pogingen zijn geweest, wordt er nog steeds geprobeerd om Gods Woord te veranderen zodat de boodschap niet of anders overkomt. Zo staan er op letters in de Hebreeuwse Bijbel vaak jota's en titels (speciale komma's of kroontjes) die een speciale betekenis aan het woordje geven. (In onze Bijbels zijn die allemaal verwijderd)

Mat.5:18 “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, eer alles zal zijn geschied”.

Het Woord van God is volledig te vertrouwen tot in alle eeuwigheid.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

1Tim.1:15 “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jesjoea in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem”.

1Tim.3:1 “Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opziensambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak”.

1Tim4:9 “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard”.

2Tim.2:11 “Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven”.

2.9.1 Autoriteit

Definitie

De autoriteit van de Bijbel heeft op z'n minst betrekking op twee betekenissen.

1. In de eerste plaats heeft het betrekking op iedere gelovige die gelooft d.w.z. handelen door Gods lessen in geloof toe te passen.
2. Op de tweede plaats heeft autoriteit betrekking op de kracht die het Woord van God heeft. En geeft daarmee het karakter van het Woord weer.

Het Woord van God leeft, als je het Woord leest en toepast kom je tot leven. De kracht die ervan uitgaat, is voelbaar en merkbaar. De levende stem van God spreekt door alle teksten heen, het voedt je. Het is het brood voor elke dag.

Jes.55:10-11 “Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, also zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend”.

Hebr.4:12 “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten”.

De mensen die in die tijd leefden hebben hetzelfde Woord als wij hebben, (de Tenach). Die was voor hen levend en krachtig, net als voor ons voor vandaag. De Bijbel is meer dan alleen een verzameling van geopenbaarde waarheden, een collectie item van door God geïnspireerde woorden. Het is de levende, onveranderde, eeuwige God die door de teksten van de Bijbel spreekt.





2.9.2 Verlichting (begrijpen/verstaan)

Definitie

Het door de Geest van God ontvangen van kennis en wijsheid om een objectieve openbaring van de waarheid [Het geschreven Woord] van God te begrijpen en te verstaan.

De Geest van God verlicht ons verstand, zodat we Zijn Openbaring kunnen begrijpen. Ondanks dat God Zijn Woord al geopenbaard heeft, moeten we nog steeds verlicht worden zodat we kunnen begrijpen wat God precies zegt en bedoeld om vervolgens ernaar te leven in Zijn Koninkrijk.

1Cor.2:11-16 “Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus”.

Als je niet wedergeboren bent, als je Gods Geest niet ontvangen hebt dan is het onmogelijk om het Woord van God te kunnen begrijpen (te zien). In het Woord van God geeft God Zijn volledige Koninkrijk weer. Deze is alleen te zien als je de Geest van God hebt ontvangen. Jesjoea zei tegen Nicodemus “Als je niet wedergeboren bent kan je het Koninkrijk niet zien.”

Torah, het karakter van God

Psalm 19

Vers 8 tot en met vers 10 spreekt specifiek over de Torah, als het karakter van God. Je zou kunnen zeggen dat de Torah God zelf weergeeft.

Vers 8a “De Torah des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel”.

Toraht Adonai - De Torah van de Heer is perfect.

Vers 8b “De getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige”.

Edot Adonai - Het getuigen van de Heer is zeker.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Vers 9a “De bevelen des HEREN zijn waarachtig,
zij verheugen het hart”.

Pikudei Adonai - De voorschriften van de Heer zijn juist

Vers 9b “Het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen”.

Mitzvot Adonai - De opdrachten van de Heer zijn puur

Vers 10a “De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig”.

Yirat Adonai - De vreze voor de Heer is rein

Vers 10b “De verordeningen des HEREN zijn waarheid,
altegader rechtvaardig”.

Mishpatei Adonai - Het rechtspreken van de Heer is juist,
zij Zijn Gerechtigheid.

De Torah is kostelijker dan goud, ja veel meer dan fijn goud. De Torah is zoeter dan honig. Wat kunnen we over de **Torah** zeggen, het is *perfect*, het is *zeker*, het is *puur*, het is *rein*, het is *waar* en het **is** alles bij elkaar **gerechtigheid**.

2Tim.3:16 “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de *gerechtigheid*”.

2.10 De Torah is Gerechtigheid

De **Torah is** goed voor het geven van onderwijs en instructie om **gerechtigheid** te verkrijgen ten behoeve van het ingaan in Gods Koninkrijk. Het is dus onjuist om te geloven dat de Tenach heeft afgedaan. In tegendeel de hele Bijbel is één boek. Het is belangrijk om dit te begrijpen.

2.10.1 Progressieve Openbaring

Definitie

Progressieve Openbaring is Gods bekendmaking van Zijn Waarheid in een gepaste hoeveelheid op een specifieke wijze.

God openbaart Zijn Woord niet alles op één dag, zelfs niet in één jaar. De Bijbel is niet op één dag geschreven en ook niet door één persoon. Het was progressief, dat wil zeggen elk boek, voor elk moment in tijd en periode voor het volk dat vanaf dat moment leefde en voor hen die daarna kwamen. Het Woord aan Jesaja werd nog niet





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

geopenbaard voor het volk in de tijd van Mozes. Het Woord is geopenbaard in verschillende tijden en ook voor verschillende tijden bestemd.

Een Bijbels principe: Belangrijk om te weten is, dat als een boom ooit geplant is als een zaadje, elk jaar dat de boom groeit en ouder wordt, alles afkomstig is van uit het zaadje dat ooit is geplant.

Alles wat God geopenbaard heeft was vanaf de schepping van het universum. De schepping van God in Genesis 1 was het zaad dat God geplant heeft. Alles is daaruit voortgekomen. Zie ook Johannes 1. Alles komt vanuit het zaad (=Woord van God). Het is nooit Gods bedoeling geweest om Zijn volle waarheid in één keer vrij te geven. Zijn onderwijs (Torah) werd progressief aaneensluitend via Zijn dienstknechten bekendgemaakt.

En het is volledig als Zijn instructie (Torah) opgenomen. Dit betekent dus dat als je deze instructies in de Torah opvolgt (welke alleen door een wedergeboren gelovige gedaan kan worden) Gods gerechtigheid ook op een progressieve wijze in je leven te zien zal zijn.

Ef.3:19 “Dit is wat Paulus noemt groeien in geestelijk volwassenheid en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”.

Ef.4:13 “Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”.

Voorbeeld

Progressieve openbaring betreft de komst van de Messias.

Gen.3:15 “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.

Wie heeft het zaad? Man of vrouw? De Man heeft het zaad, maar hier wordt gesproken over de vrouw. (Het beeld van een volk). Adam heeft en eerste verbond met God verbroken. Nu zegt God: “Ik ga het herstellen” en er komt een tweede verbond dat bovenop het eerste verbond komt. (Het eerste is dus niet weggedaan). Het zaad van de vrouw zal zorg dragen over het probleem die Adam veroorzaakt heeft en het weer in de toekomst in orde maken. Het zaad van de vrouw zal het gezag van de tegenstander te niet doen. Een verwijzing naar de komende Messias. Maar het zaad van de tegenstander zal continu (tot op de dag van vandaag) problemen veroorzaken aan de hiel. Het Hebreeuwse woord voor ‘hiel’ is ‘Jakob’.

Gen.25 “En daarna kwam zijn broeder te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield; en hem noemde men Jakob”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Met andere woorden de tegenstander zal Israël lastigvallen want daaruit komt de Verlosser. Jesjoea [Jezus] betekent ‘verlosser’ of ‘redder’.

Waarom wil de tegenstander de joden uitroeien en niet de christenen? De joden is waar hij bang voor is. Hij weet dat de Messias (weder)komt en probeert profetie ongedaan te krijgen. Nu gaat een profetie uitkomen dat Israël al haar land gaat terugkrijgen. Maar we zien nu ook wat er in en om Israël gebeurt en weten wie dit probeert tegen te houden.

Gen.12:1-3 “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden”.

In het volgende verbond dat we hier zien (dat God met Abraham maakte), ontvangen we meer duidelijkheid en informatie op welke wijze het tweede verbond (die van het zaad van de vrouw) in vervulling gaat.

Adam kende Metusala voor ruim 200 jaar. Hij vertelde over een periode van 200 jaar aan Metusala “Ik heb het verknald, maar raad eens, God de Vader heeft een profetie gegeven en zegt dat Hij het weer goed zal maken. Hij gaat een Messias sturen, alles komt weer goed”. Alles wat in het hof van Eden gebeurde vertelde Hij aan Metusala.

Noach heeft drie zonen Sem, Cham en Jafet. Metusala kende Sem voor meer dan 100 jaar. Sem hoorde het verhaal van Metusala dat Metusala van Adam heeft gehoord over de komst van de Messias.

Sem kende Abraham voor meer dan 160 jaar. En Sem leefde met Isaak voor 60 jaar. Sem zag de geboorte van Jacob en Esau. En Sem zei: luister goed... Adam... Metusala...

Dus zij wisten allen af van de komst van de beloofde Messias. Wie is de vader van ons geloof? Geloof van wat? **Geloof dat er een Messias op komst was.** Sommige joden geloven dat vandaag nog steeds. Adam vertelde het hun. Van geslacht tot geslacht en God deed daar stukje voor stukje meer van zijn openbaring bij. Dit is wat wij noemen progressieve openbaring.

Gen.49:8-10 “Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda; na de roef zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo [De Messias] komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Nadat de andere stammen van Israël verstrooid werden, zien we hier, dat de belofte aan de voorvaders en Israël nu verder gaat in de stam van Juda (die nu vertegenwoordigd wordt door de joden). En Mozes bouwde de eerste tabernakel als beeld van de Messias.

Door progressieve openbaring wist hij van de komst van de Messias. Met die wetenschap en de instructies van God wist Mozes exact hoe en waarvoor de tabernakel diende. Alle beelden van de priesters en de koningen verwezen naar de komende Messias. Mozes sprak over de offerande, een verwijzing naar het werk van de Messias.

Hebr.9:19-22 “Want nadat door Mozes elk gebod volgens de Torah aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de Torah met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”.

Mozes begreep de functie van de bloedoffers. Hij begreep ook dat het in zijn tijd een tijdelijke verzoening was. En dat er een moment zou komen dat de komende Messias de zonde voor eens en altijd zal wegnemen en daarna geen dieren meer geofferd hoefden te worden.

Jes.7:14 “Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven”.

Jes.9:6 “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid [Gods instructies navolgen], van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen”.

Ruim 700 jaar voordat de Messias kwam, gaf Jesaja aan en riep: “De Messias komt”. De grote profeet van Israël die God gestuurd heeft om diverse aspecten te belichten van het werk dat de Messias zal verrichten. Alles is door God voorzegd en het Volk zal dan kunnen weten wanneer Hij komt en gekomen is.

De progressieve openbaring van God gaat verder. Hij maakt zelfs bekend waar de beloofde Messias geboren wordt.

Micha 5:1-2 “En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Last but not least. God geeft ook het juiste tijdstip.

Daniel 9:25-26 “Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten”.

Vanaf het moment dat de tweede tempel van Salomo in Jeruzalem herbouwd is, dat was in het jaar 408 voor Chr. Er zullen 62 weken voorbij gaan = $62 \cdot 7 = 434$ jaar. (1 jaarweek is 7 jaar). We komen dan uit in het jaar 27 NC (+1). In dit jaar zal de kruisdood van Jesjoea moeten hebben plaatsgevonden. Dit bevestigt Daniel in vers 27 door te zeggen dat hierna de slachtoffers en spijsoffers voorbij zullen zijn.

Van al deze profetieën weten we dat ze daadwerkelijk zijn uitgekomen. Zondermeer nemen we dat aan en geloven dat de Messias is gekomen, gestorven en is opgestaan. Maar de progressieve openbaring van God aangaande de Messias gaat verder. God was nog niet klaar om zijn volk voor te lichten op wat er verder komen zal.

Zach.14:1- “Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg”.

Wat nu? Wat zal de progressieve openbaring van God, voor de dag van vandaag, waarin we middenin leven, voor elke gelovige die het verstaat, begrijpt ons geven? (wie ore hebbe die hore).

Mal. 4:5-6 “Gedenkt de Torah van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaders terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”.

In deze laatste dagen, zien we dat vele Bijbelgetrouwe gelovigen terug keren naar de Torah om een serieus geloofsleven met Gods inzettingen te leven. Ik geloof persoonlijk dat deze levensstijl (leven volgens de Torah) de laatste opwekking is die God binnen het lichaam van Christus geeft. Het is namelijk de laatste profetie van de laatste profeet uit de Tenach. Daarmee bereidt God een volk/bruid voor Zijn Zoon die spoedig komen zal.





2.11 Het volk van de Torah

Tot op de dag van vandaag is er altijd een deel van het Joodse volk geweest die tot geloof zijn gekomen in de Messias.

Hand.6:7 “En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof”.

Hand.21:20 “En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de Torah”.

Hier lezen we dat duizenden priesters en gelovigen tot geloof in Jesjoea De Messias zijn gekomen. Het Griekse woord dat hier met ‘talrijk’ vertaald is, kan ook vertaald worden met ‘tien duizenden’. Vandaag anno 2008 zien we dit weer gebeuren.

De Bijbelse basis voor progressieve openbaring.

Jesaja 2:3

Jesaja 48:6

Lukas 24:44-45

Johannes 16:12-13

Hebreeën 1:1-2

Het belang van progressieve openbaring.

- Progressieve openbaring bevestigt dat Jesjoea gisteren, heden en morgen dezelfde is.
- Progressieve openbaring helpt je om de eenheid van de Bijbel te begrijpen.
- Progressieve openbaring bevestigt dat de Torah het fundament is van je geloof.

Oproep van Jesjoea zelf

Over het algemeen geloven we dat God de schepping heeft verricht met behulp van de Torah en zal ook in overeenstemming met die zelfde Torah in een nieuwe hemel en aarde worden omgezet. Het Woord is God, zegt Johannes en de Torah is de uitdrukking van Gods wil, van Zijn Grootseheid en Glorie, van Zijn kracht en macht en van Zijn plan in de komende tijd. God staat achter Zijn Woord de Torah, Hij leeft ernaar (Zouden we Hem willen leren kennen, dan zouden we hetzelfde moeten doen zoals Jesjoea gedaan heeft.) Hij is als het ware de Torah en Hij houdt zich aan Zijn woord. **De Torah is het zichtbare bewijs van het verbond en de relatie met**





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

God en Zijn volk. De Torah vormt, indien nagevolgd, het menselijk middel tot eeuwig leven, zoals Jesjoea zelf zei:

Mat.19:16-17 “En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden”. [Leef dan volgens de Torah].

Alleen zij die volgens de Torah leven zijn geënt op de Edele Olijf (Romeinen 11:24). Hoe men volgens de Torah kon leven was een van de hoofddoelen van Jesjoea komst naar de aarde geweest. Hij kwam om die te vervullen, gaf het voorbeeld en zette aan om zelfs de kleinste instructies ook toe te passen.

Mat.5:17-19 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet [Torah], eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid [de Torah in je eigen leven toepassen] niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.

Joh.14:21 “Wie mijn geboden [instructies] heeft en ze bewaart [toepast], die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

3. Gods Gerechtigheid

Ps.119:123 “Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het woord uwer gerechtigheid”.

Jes.42:21 “De HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven”.

Gerechtigd door het **Geloof** en verkregen **genade** van God. Wandelen in **gerechtigheid** door Gods Woord (de Torah) als **levensstijl** toe te passen. Deel aan het **Verbond** en de Belofte. Ingaan in het **Koninkrijk van God**.

Dit geldt dus voor iedereen die Jesjoea in geloof als zijn persoonlijke verlosser en Heiland geaccepteerd heeft.

Rom.3:29,30 “Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof”.

Misverstand

Een misverstand is dat vele gelovigen denken dat, nadat zij tot geloof gekomen zijn, zij Gods genade hebben ontvangen en gerechtvaardigd zijn (dit is juist). Vervolgens beweert men dan de Tenach (O.T.) voornamelijk de Torah die met ‘wet’ vertaald is, niet meer voor hen geldt. Zij beweren: “Ik sta niet meer onder de wet, omdat ik daarvan ben vrijgekocht” (dit is onjuist). Als er geen Koninklijke regering meer aanwezig zou zijn is er ook geen Koninkrijk. Wie niet aan de regering van God wil deel nemen kan ook niet in het Koninkrijk van God leven. Wie bijvoorbeeld naar Engeland op vakantie gaat, zal zich moeten houden aan de Engelse wet, door links op de weg te gaan rijden. Wie dat (volhardend) niet doet wordt het land uitgezet.

Er zal eerst overeengekomen moeten worden dat rechtvaardigen gerechtigheid uitoefenen, net als elk ander beroepsuitoefenaar, functie of rol van een persoon. Een timmerman timmert, een metselaar metselt, een bakker bakt brood, een regeerder regeert en een gelovige gelooft. **Eenmaal gerechtvaardigd dan oefen je gerechtigheid uit** die van God komt. Het zoeken naar Zijn Gerechtigheid is dan ook het eerste wat je moet doen (Mat.6:33) om vervolgens in Zijn Koninkrijk te kunnen leven.

3.1 Zijn Gerechtigheid

In de vorige les hebben we al gezien dat de psalmist de Torah met gerechtigheid associeert (Psalm 19:8-10). Zie ook de volgende teksten:

*Jes.48:18 “Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw **gerechtigheid** als de golven der zee”.*





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Spr.15:9 “De weg van de goddeloze is de **HERE** een gruwel, maar wie [de weg] **gerechtigheid** najaagt, heeft Hij lief”.

Mat.3:15 “Jesjoea echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans **geworden**, want aldus betaamt het ons alle **gerechtigheid** te vervullen. Toen liet hij Hem worden”.

Mat.5:6 “Zalig die honger en dorsten naar de **gerechtigheid**, want zij zullen verzadigd worden”.

Het staat voor honderd procent vast dat het leven naar Gods **gerechtigheid** bestaat uit het **luisteren, vervullen, dorst hebben, wandelen en najagen van Gods Woord de Torah**. Een rechtvaardige doet de instructies die God in Zijn Torah gegeven heeft. De levenswandel van een rechtvaardige is simpel weg uit uitoefenen van Zijn gerechtigheid.

3.2 Tenach (O.T.)

De Torah van God verwijst naar de vijf boeken die Mozes van God op de berg Sinai ontvangen heeft. We spreken dan over de geschreven Torah. De Torah maakt deel uit van de Tanach, wat wij het Oude Testament noemen. In overeenstemming met de Hebreeuwse Bijbel vormen de eerste vijf boeken de Torah, die gevolgd worden door de profeten en de schriften.

Torah (Gods onderwijs, instructie)

- Bereishith (In het begin) (Genesis)
- Shemoth (De namen) (Exodus)
- Vayiqra (En Hij riep) (Leviticus)
- Bamidbar (In de wildernis) (Numeri)
- Devarim (De woorden) (Deuteronomium)

Nevim (Profeten)

- Yehoshua (Jozua)
- Shoftim (Richteren)
- Shmuel (I & II Samuel)
- Melakhim (I & II Koningen)
- Yeshayah (Jesaja)
- Yirmyah (Jeremia)
- Yechezqel (Ezechiel)
- The Twelve (wordt gezien als een boek)
 - Hoshea (Hosea)
 - Yoel (Joel)
 - Amos
 - Ovadyah (Obadja)
 - Yonah (Jona)





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

- Mikhah (Micha)
- Nachum (Nahum)
- Chavaqquq (Habakuk)
- Tzefanyah (Zefanja)
- Chaggai (Haggai)
- Zekharyah (Zacharia)
- Malakhi (Maleachi)

Chetoevim (Geschriften)

- Divrei Ha-Yamim (Kronieken)
- Tehillim (Psalmen)
- Iyov (Job)
- Mishlei (Spreuken)
- Ruth
- Shir Ha-Shirim (Hooglied)
- Qoheleth (Prediker)
- Eikhah (Klaagliederen)
- Esther
- Daniel
- Ezra
- Nechemyah (Nehemia)

Talmoed

Naast de geschreven Torah is er ook een gesproken of mondelinge Torah. Orthodoxe Joden menen dat de gesproken Torah ook door God aan Mozes is doorgegeven. Later is deze ook op papier gezet en draagt nu de naam Talmoed. In de Talmoed er is nog veel meer opgeschreven, zoals de Midrasj.

Een probleem met de mondelinge Torah is dat er menselijke leerstellingen zijn toegevoegd. Jesjoea zei meerdere malen: “je hebt zeker wel gehoord dat de oudsten dit en dat zei, maar Ik zeg u...” (zie Matteus 15). Met het onderwijs van onze Heer verwees Hij telkens naar de Torah, de profeten en de Schriften. Zo ook houden wij ons aan de schriftelijke Torah.

3.3 Gods onderwijs = Gods gerechtigheid

Ondanks dat Paulus het Griekse woord *Nomos* gebruikte voor de vertaling van het Hebreeuwse woord *Torah* (*en Nomos* met ons woordje *Wet*), betekent Torah geen Wet. Paulus dacht in termen van Torah (Gods regering, gezag en autoriteit) en kon alleen *Nomos* gebruiken omdat die het dichtst bij het Griekse woordje Torah kwam. Een ongelukkige vertaling omdat de betekenis van wet (voor vandaag) niet meer hetzelfde is als in de tijd van Paulus. Daarnaast betekent Torah geen wet maar **instructie** of **onderwijs**.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Torah komt van het woordje ‘Jara’ en heeft de betekenis van ‘**het doel raken**’ zoals een pijl op haar doel afgaat. We zouden het als volgt kunnen interpreteren.

De Torah van God is God’s onderwijs/instructie om het doel van God in je leven te raken. De weg naar dit doel is het wandelen in gerechtigheid.

Hata

Het tegengesteld (woord) van *Torah* is *Hata*. Hata betekent het doel missen. En wordt uitgelegd als *zonde*. Het woordje zonde, vaak gebruikt in predikingen als ‘zonder God’ of ‘buiten God om’ is hier juist toegepast. Zonde brengt je dan ook verder van God af en mist volledig het doel van Gods plan met je leven.

Je zou het ook andersom kunnen zeggen: wie buiten God’s gerechtigheid [*Torah*] leeft, leeft in de zonde. Johannes bevestigt dit en noemt het leven buiten de Torah, een leven in wetteloosheid. Wetteloosheid is hetzelfde als het afwijzen van Gods onderwijs. Inmiddels weten we dat daarmee de Torah wordt bedoeld.

1Joh.3:4 “Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.”

Heb.9:28 “zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.

3.4 Functie van de Torah

Nu wij Gods gerechtigheid gevonden hebben, is het van belang te weten wat de betekenis of functie van de Torah is. Een ding is zeker, als de Torah God’s onderwijs is voor Zijn kinderen (volk), dan heeft Hij daar een bedoeling mee. En omdat God één is (niet veranderd) en nog steeds dezelfde is, gaan wij ervan uit dat Zijn Woord ook voor vandaag geldt. Dit geldt zowel voor de gelovige en in zekere zin ook voor de ongelovige (die de Torah niet kan doen).

Torah voor de ongelovige

Rom.7:7 “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet [*Torah*] zonde? **Volstrekt niet!** Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet [*Torah*]; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben”.

Luc.24:27 “En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had”.

Gal.3:24 “De wet [*Torah*] is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Rom.4:16 “Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet [Torah], maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is”,

Torah voor de gelovige (rechtvaardigde)

2Tim.3:16,17 “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust”.

Opmerking: Met ‘elk van God ingegeven Schriftwoord’ verwijst Timotheüs naar de Tenach (OT). Het Nieuwe Testament bestond op dat moment nog niet.

- De Torah is nuttig om ons in gerechtigheid te onderrichten.
- De Torah is nuttig om ons in gerechtigheid te weerleggen.
- De Torah is nuttig om ons in gerechtigheid te verbeteren.
- De Torah is nuttig om ons in gerechtigheid op te voeden.

Met andere woorden; de Torah is een onderwijsprogramma (boek) om de gelovige te trainen in Christus met als doel het leven in Hem. Het is het fundament waarop de Brieven van Chadasja (NT) op is gebouwd.

Mal.4:4 “Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israëel, inzettingen en verordeningen”.

Deut.6:25 “En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de HERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft”.

Deut.16:20 “Gij zult alleen gerechtigheid najagen – opdat gij moogt leven en het land bezitten, dat de HERE, uw God, u geven zal”.

Luc.24:44 “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet [Torah] van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

3.5 Gerechtigheid in het Koninkrijk

Psalm 11:7 “Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen”.

Mat.5:20 “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Psalm 119:40 “Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid”.

Toekomst

Jesjoea verwijst in Zijn onderwijs regelmatig naar de Torah. De Torah is het fundament van zijn roeping als de Messias en Hij heeft letterlijk passages uit de Torah vervuld. Ook bij Zijn tweede komst zal Hij passages uit de Torah gaan vervullen. De Torah is daarnaast een blauwdruk van het Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus. Om Openbaringen te kunnen begrijpen, zal men eerst kennis van de Torah moeten hebben. Dit omdat Openbaringen geschreven is op basis van voldoende aanwezige voorkennis bij de rechtvaardige.

Waarschuwing

Hand.13:10 “Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien”?

Spr.12:28 “Ik wandel op het pad van de **gerechtigheid**, midden op de wegen van het recht”





4. Het Woord verkondigt door Jesjoea

Hebr.10:16 “want nadat Hij gezegd had: Dit is het **verbond**, waarmee Ik Mij aan hen verbinden zal **na die dagen**, zegt de Here: **Ik zal mijn wetten [Torah] in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.**”

In de vorige les hebben we gezien dat een rechtvaardige (door geloof en genade verkregen) een levensstijl leeft in overeenstemming met de Torah. Deze levensstijl noemen we wandelen in Zijn gerechtigheid. God heeft Zijn plan met de mensheid geopenbaard door aan Mozes Zijn instructieboek de Torah te geven.

In deze laatste dagen zien we de profetie van Maleachi 4 vers 4 wereldwijd in vervulling gaan. “Gedenk [doe] de Torah van Mozes.” Ook de Heilige Geest getuigt van deze profetie. “In die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn Torah in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven.” God is bezig zijn verbondsvolk voor te bereiden voor de tweede komst van Jesjoea.

Na tweeduizend jaar traditie en religie is het voor velen nog steeds moeilijk te begrijpen dat de weg naar het Koninkrijk een weg is van een levenswandel of levensstijl volgens Zijn gerechtigheid overeenkomstig de Torah. God's instructie/onderwijs voor hoe te leven in Zijn koninkrijk. In Hebr. 10 vers 7 zegt Jesjoea:

“Zie, hier ben Ik – in de boekrol [Torah] staat van Mij geschreven – om uw wil [Gerechtigheid], o God, te doen.” David zei al dat Hij komen zou om de wil [Torah] van God te doen.

Ps.40:8-9 “Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw **wil** te doen, mijn God, uw **Torah** is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van **uw gerechtigheid**”.

In deze les gaan we ontdekken dat het onderwijs van Jesjoea aan Zijn discipelen (gerechtvaardige gelovigen) een van Zijn belangrijkste bezigheden was. Voordat we dit gaan onderzoeken, gaan we eerst zien waarom het belangrijk is om Zijn Naam juist te leren kennen en uit te spreken.

4.1 Het belang van Zijn Naam

Dat de betekenis van een naam die in de Bijbel wordt genoemd van waarde is lezen we in 1 Samuel 25:25. Daar staat: **“Zoals iemand heet, zo is hij!”**. God heeft in Zijn heilsplan niets aan het toeval overgelaten en dat geldt ook voor de keuze van de namen. De geboortenaam geeft de persoon aan en is een deel hiervan.

Jesjoea de naam boven alle naam





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

De naam Jesjoea is door God zelf gegeven.

Mat.1:21 "Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam Jesjoea [spreek: Jesjoea] geven want Hij is het die Zijn volk zal redden van hun zonden".

De diepere betekenis van de Hebreeuwse naam Jesjoea is namelijk "Redder, Verlosser". Hierbij ligt de klemtoon op de u. Maar als men de klemtoon plaatst op de a, dan wordt het Yeshua, wat redding, verlossing betekend. Interessant is bovendien de woordspeling in de bovengenoemde tekst: "Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam **Redder** geven, want Hij is het, die Zijn volk zal **redde**n van hun zonden."

In het Grieks betekent Jesjoea geen Redder of Verlosser. Redder is n.l. in het Grieks "Sotiras" en Verlosser is "Litrotis". Helaas probeerden de Bijbelvertalers niet eens om de oorspronkelijke Hebreeuwse uitspraak van de "naam boven alle naam" enigszins te benaderen maar gaven zij, consequent de vergriekste vorm daarvan nl. Iesus, die weer op verschillende manieren, afhankelijk van de denominatie en de taal, geschreven en uitgesproken wordt. In Nederlands is dat Jesjoea.

Een Jood leeft in zijn naam en leeft erin voort. Hij sterft gerust in de zekerheid, dat zijn naam voort zal leven in zijn nageslacht of tenminste in een duurzaam grafmonument. De grootste ramp die iemand kan treffen, is, dat zijn naam wordt uitgeroeid, dat hij geen nageslacht heeft. Dat verklaart ook, waarom de zorg voor het nageslacht zo een centrale plaats inneemt in de Bijbel.

Sp.22:1 "Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom".

Ook het boek Prediker haakt hierop in.

Pr.7:1 "Een goede naam is beter dan goede olie"

De tegenstander heeft het voor elkaar gekregen dat Zijn naam niet meer wordt uitgesproken onder de Westerse gelovigen. Het gebruik van Griekse namen is het grootste struikelblok bij de poging van christenen om Joden met het Evangelie te bereiken. Wil men de kloof tussen Jodendom (al dan niet Messias belijdend) en christendom overbruggen, dan zou men toch ook binnen de kerken/gemeenten op zijn minst op de hoogte moeten zijn van de oorspronkelijke Hebreeuwse namen. Jesjoea was een Jood die de Naam boven alle naam droeg.

4.2 Jesjoea verwijst constant naar de Torah

*Mat.1:13:15 "Toen kwam Jesjoea uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jesjoea echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het **ons** alle **gerechtigheid te vervullen**. Toen liet hij Hem worden".*





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Yeshua kondigt vlak voor Zijn bediening de reden van Zijn komst naar de aarde aan en wijst op de gezamenlijke invulling daarvan. Met ‘**ons**’ verwijst Hij naar alle gelovigen, de gerechtvaardigde die de gerechtigheid [Torah] van God willen naleven.

*Luk.24:25-27 “En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft **alles** wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes [Torah] en bij al de profeten [Nebiim] en **legde hun uit, wat in al de Schriften [Chetoebim] op Hem betrekking had**”.*

Aan het einde van Zijn bediening, vlak voordat Hij naar de Vader terug ging, zien we de liefde die gerechtigheid voortbrengt. Ook voor hen die het nog steeds niet begrijpen, verwijst Yeshua naar de Tenach (dat is de Torah, de Profeten en de Schriften) voor ons bekend is als het O.T.

Als Jesjoea aan het begin en aan het einde van Zijn eerste bediening de gelovigen op de Torah wijst dan zal dat op z’n minst midden in Zijn bediening duidelijk(er) naar voren moeten komen.

- Hij zal op z’n minst een correcte uitleg van Gerechtigheid/Torah moeten geven en niet een vervangingsleer die de Torah vervangt.
- Hij zal Zijn volgelingen dezelfde instructies moeten geven in overeenstemming met Zijn eigen levenswandel en toepassing van Gerechtigheid en de Torah.
- Jesjoea zal de leer over Hemzelf als de verlosser en redder van de wereld moeten bevestigen met alle profetieën uit het O.T. die over de Messias zijn uitgesproken.

Het onderwijs staat centraal

In het evangelie door Mattheus, hoofdstuk 5 t/m 7, staat het onderwijs van Yeshua aan Zijn volgelingen [discipelen] centraal. Hij begint met het vaststellen van een statement (Mat. 5:17), dat Hij niet gekomen is om de Torah en de boeken van de profeten te vernietigen (als afgedaan te beschouwen). In tegendeel Hij is het Levende Woord en leert hoe de Torah in praktijk gebracht moet worden.

Missie en doel

*Mat.5:1 “Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond en **leerde hen**”.*

In de bediening van Jesjoea neemt het **onderwijs** een belangrijke plaats in. Voor Zijn volgelingen die naar Hem toegaan en bereid zijn om naar Hem te luisteren, worden de waarheden en de juiste leer van de Torah uitgelegd. Van vers 3 tot en met 12 somt de Heer een aantal onderwerpen op betreffende onze zoektocht naar Zijn Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid. Dit is wat genoemd wordt de Bergrede en vaak ten onrechte als apart stukje onderwijs gezien dat bestemd is voor ongelovigen. In de





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

twee vorige lessen hebben we gezien dat de Torah gegeven is aan de rechtvaardige. De Bergrede verwijst dan ook naar de levenswandel van een rechtvaardige.

Bedenk dat Mozes op dezelfde wijze op een berg de Torah van God ontving om aan het verlore en geredde volk van God [=Jeshuá met de klemtoon op de a] te leren hoe zij moesten leven om het beloofde land [Het Koninkrijk] in te kunnen gaan. Er is een duidelijk parallel met het onderwijs van Jesjoea. In het Nieuwe Testament komen meer dan 185 verwijzingen naar de Torah voor.

In vers 13 tot en met 16 wordt de doelstelling weergegeven van Jesjoea onderwijs, wat er uiteindelijk van Zijn volgelingen verwacht mag worden. En dat de wereld (de ongelovigen) de **goede werken** van Zijn volgelingen (de gelovigen) gaan **zien**. Dit kan alleen wanneer de rechtvaardigen ook in gerechtigheid gaan leven, dat het licht in de wereld gaat schijnen en het zout z'n kracht niet verliest.

Het onderwerp

Mat.5:17 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden [vernietigen], maar om te **vervullen**”.

Over het woordje ‘vervullen’ wordt weleens gezegd: “Jesjoea heeft voor mij de wet vervult, nu hoef ik niet langer meer volgens de Torah te leven”. Is dat zo? We hebben al gelezen dat Jesjoea in Mat.1:15 het heeft over ons, dat is meervoud. Samen Zijn gerechtigheid vervullen.

Rom.8:4 “Opdat de eis der wet [Torah] **vervuld zou worden in ons**, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest”.

Paulus leert ons hier dat wij net als Yeshua geroepen zijn om de wet [de Torah] te vervullen. Paulus leert ons ook op welke wijze wij deze status kunnen bereiken. Herinner je onze missie statement (les1).

Rom13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde te hebben; want wie de ander **liefhheet**, heeft de wet [Torah] **vervuld**”

Het volgen van de Torah is een levenswandel toepassen in Gerechtigheid en dat heeft alles te maken met ‘**elkaar liefhebben**’. Het doel van Jesjoea's onderwijs was om een juiste interpretatie van de Torah weer te geven. Net als vandaag waren er in die tijd vele misinterpretaties door vele leraren die de Torah niet in hun eigen leven toepaste en daardoor verkeerde uitleggingen gaven.

Een verkeerde uitleg van de Torah leidt tot een verkeerd resultaat waardoor het doel niet geraakt wordt. Heb je soms ook het gevoel dat je heen en weer geslingerd wordt door verschillende Bijbeluitleggers? De reden waarom er zoveel verschillende (en foute) interpretaties uit het N.T. geleerd wordt is omdat men de Torah niet kent of zelfs niet eens leest.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Over Mat.5:17 zegt de King James het volgende:

*“Thinknot that I am come to destroy the Torah, or the prophets: **I am not come to destroy, but to fulfil.**”*

Er is maar één manier of wijze om het Woord van God, de Torah te vernietigen en dat is door de Torah verkeerd aan te leren of om deze onjuist te onderwijzen, waardoor het zijn doel mist. (zie les 3 voor de betekenis van de Torah). Vele leraren van die tijd (zowel Farizeeën als Sadduceeën) waren daar namelijk debet aan. De vertaling uit het Grieks met het woordje ‘fulfill’ (EN) of ‘vervullen’ (NL) kan ook vertaald worden met **fully preach, perfect**. Met andere woorden, Jesjoea is gekomen om de Torah, de Profeten en de Geschriften correct te interpreteren en uit te leggen.

4.3 Eeuwige verklaring

Mat.5:18 “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, eer alles zal zijn geschied”.

Jesjoea verklaart hier het fundamentele en eeuwig bestaan van de Torah. Hij stelt vast dat de Torah in eeuwigheid niet zal verdwijnen, immers nergens in de Bijbel lezen we dat de hemel of de aarde zal vergaan. Ook zal de Torah in zijn volledigheid worden vervuld. Nog niet alle profetieën uit de Tenach zijn vervuld.

Zelfs de jota, afkomstig van de kleinste Hebreeuwse letter de jot zal niet vergaan. Zij hebben allen een betekenis. Helaas komen zij net als de tittels niet in onze westerse Bijbels voor.

Waarschuwing voor Bijbelleraren

Mat.5:19 “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen”.

Daarom spreekt Jesjoea Zijn ongenoegen uit over de leraren die verkeert en onjuist (geboden ontbindt) de gelovigen leert. Over welke geboden heeft Jesjoea het? Hij spreekt over alle geboden (instructies), de héle Torah. Als deze leraren in Zijn Koninkrijk komen, zullen zij kleiner zijn dan de gelovigen aan wie ze onderwijs gaven.

Er is een soort beloningssysteem. Daarom zijn er maar weinig leraren. Een goede Bijbelleraar doet en leert hetgeen Jesjoea leert. De Torah kent 613 geboden (instructies) om te leren hoe in gerechtigheid te wandelen en te leven.

Wie een klein gebod overschrijdt is in staat om een groot gebod te overschrijden. Het leven volgens Gods gerechtigheid is een kwestie van het hart. Zo kan haat in het hart uitgroeien tot moord. Voordat er een moord gepleegd wordt, gaat er een lang proces van het hart vooraf. Daarom vroeg God aan Kaïn ‘Waarom ben je boos’.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Het doen van de Torah geeft géén verlossing of redding, het is een levensstijl juist voor de verlostte en geredde gelovigen. God gaf de Torah dan ook niet aan het volk toen zij nog in Egypte waren, maar toen zij verlost van de Farao waren.

De Torah gaat over liefde en gerechtigheid.

Mat.5:20 “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.

Rom.10:1-4 “Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

Want Christus is het **einde** der wet [Torah], tot gerechtigheid voor eenieder, die gelooft”.

Velen zijn en worden misleid door verkeerde uitlegging van het Woord van God. Er is geleerd dat Jesjoea het einde van de Torah is en dat daardoor het volgen van de Torah niet meer hoeft omdat Jesjoea er een eind aan zou hebben gemaakt. Dit is nu zo'n misinterpretatie die de Torah vernietigd heeft voor vele goedgelovige die net als de Schriftgeleerden uit Mattheus 5, onbekend zijn met Gods gerechtigheid en die trachten gerechtigheid te verkrijgen door goede werken te doen. Eens hebben zij hun leven aan God gegeven en komen helaas niet verder. Net als het volk na de exodus in de woestijn, blijven ze maar ronddolen om het kruis. Het kruis betekent dood. Opstanding en wandelen in gerechtigheid betekent leven.

Het Griekse woord 'telos' dat hier met 'einde' is vertaald is niet correct. Telos betekent namelijk '**einddoel**' of '**voorbested om het doel te behalen**'. Als een treinconducteur zegt dat 'dit het einde is van de rit', dan betekent dit, dat men moet uitstappen om de reis te vervolgen. (De trein gaat ook gewoon verder.) De juiste vertaling is: De Messias (Christus) is het **doel** van de Torah.

Het doel van God met de Torah is te wijzen naar de Messias.

Mat.5:21 – Mat.7:27

Waarom een juiste interpretatie van de Torah zo belangrijk is leert Jesjoea in Mattheus 5 vers 21 tot Mattheus 7 vers 27 aan Zijn discipelen. Dit kunnen we zien doordat Hij elke keer de volgende woorden herhaald.

“Gij hebt gehoord, dat tot de ouden **gezegd** is...”.

“Maar Ik **zeg** u...”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Merk op dat Jesjoea hier **niet** zegt; ‘er staat geschreven...’, met andere woorden het gaat hier om de interpretatie of uitlegging van de Torah, het Woord van God. In wezen zegt Jesjoea: ‘je hebt de volgende uitlegging van de Torah gehoord en dat is een foute interpretatie. Ik zal je de juiste interpretatie (uitlegging) van de Torah geven’.

We zien dat Jesjoea de Torah niet als afgedaan beschouwd, maar juist de waarde en belangrijkheid ervan overtuigt door de juiste Interpretatie ervan te leren.

Autoriteit komt van de Torah

Mat.7:28-29 “En het geschiedde, toen Jesjoea deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als **gezaghebbende** en niet als hun Schriftgeleerden”.

Discipelen maken en leren

Mat.8:19-20 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn **discipelen** en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes **en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb**. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”.

We hebben gezien dat Jesjoea de juiste interpretatie van de Torah geleerd heeft aan Zijn discipelen. Het volgen en toepassen van de Torah heeft betrekking op het hart van de gelovige en het heeft alles te maken met liefde. Hiermee wordt bereikt dat de gelovige leert om in gerechtigheid te wandelen welke Gods levensstijl is in Zijn Koninkrijk. Nu zegt Jesjoea dat Zijn leerlingen hetzelfde moet doen, maar dan voor alle volken. De Torah is voor alle volken en niet alleen voor de Joden. Het is de opdracht is om discipelen te maken op dezelfde wijze zoals Jesjoea dat deed. Daarom zegt Hij ‘en **leert** hen onderhouden al wat **ik** u bevolen heb.’ Onze taak is om de gerechtvaardigde gelovige te leren om te wandelen in liefde en gerechtigheid.

Bedenk wat David zei, een man naar Gods hart.

Ps.119:41-48 “opdat ik uw Torah bestendig onderhoude, voor altoos en immer. Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen. Ook zal ik voor koningen over uw getuigenissen spreken zonder mij te schamen. Ik toch verlustig mij in uw geboden, die ik liefheb; daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik uw inzettingen”.

Rom.2:13 “want niet de hoorders der wet [Torah] zijn rechtvaardig bij God, maar de **daders** der wet [Torah] zullen gerechtvaardigd worden”.





4.4 Extra

Het belang om de Bijbelse namen correct uitspreken/schrijven.

Een typisch Bijbels verschijnsel, dat er bij de naamgeving een uitspraak over de betekenis daarvan wordt gedaan zien we al bij de eerste mens op aarde; Adam en Eva. Maar ook uit de vele voorbeelden van de aartsvaders van Israël leren we dit gegeven.

Gen.29:32-35 "En Lea werd zwanger, baarde een zoon, en gaf hem de naam Jbvar R'uven [zie: een zoon!], want, zo zeide zij, voorwaar, de Eeuwige heeft mijn ellende aangezien; voorwaar nu zal mijn man mij liefhebben. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Voorwaar, de Eeuwige heeft gehoord, dat ik niet bemind ben, en heeft mij ook deze geschonken; en zij gaf hem de naam [vim] Shim'on [de verhoorde]. Wederom werd zij zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem drie zonen gebaard heb; daarom gaf ze hem de naam yul Levi [de zich aansluitende]. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal ik de Eeuwige loven; daarom gaf zij hem de naam hdvhy Y'huda [hij die de Eeuwige looft]. Toen hield zij op met baren." (ty>arb B'reshit)

Gen.30:6-8 "Toen zeide Rachel: "God heeft mij recht verschaft, ook heeft Hij mij verhoord en mij een zoon gegeven"; daarom gaf zij hem de naam Dan [rechter]. Wederom werd Bil'ha, de slavin van Rachel, zwanger en baarde Ya'aqov een tweede zoon. Toen zeide Rachel: Op bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld, ook heb ik overmocht; en zij gaf hem de naam Naftali [= conflict]."

Gen.30:10-13 "En Zil'pa, de slavin van Lea baarde Ya'aqov een zoon. Toen zeide Lea: Het geluk is gekomen, en zij gaf hem de naam Gad [trots, groot]. En Zil'pa, de slavin van Lea, baarde Ya'aqov een tweede zoon. Toen zeide Lea: Ik gelukkige! Voorzeker zullen de jongedochters mij gelukkig prijzen; en zij gaf hem de naam Asher [gelukzaligheid]. En God hoorde naar Lea, zij werd zwanger en baarde Ya'aqov een vijfde zoon. Toen zeide Lea: God heeft mij mijn loon gegeven, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb; en zij gaf hem de naam Yisas'char [G'd geeft loon]. Wederom werd Lea zwanger en baarde Ya'aqov een zesde zoon. Toen zeide Lea: G'd heeft mij een schoon geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij mij wonen, omdat ik hem zes zonen gebaard heb; en zij gaf hem de naam Jvlbz Z'vulon [de vorstelijke]."

Gen.30:17-20 "Toen gedacht G'd Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot, en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zeide zij: G'd heeft mijn smart weggenomen; en zij gaf hem de naam [cvy Yosef [de Eeuwige heeft toegevoegd], zeggende: Moge de Eeuwige mij er nog een andere zoon bijvoegen."



Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Gen.30:22-24 "En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Yosef twee zonen geboren, die Ash'nat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Yosef gaf aan de eerstgeborene de naam h>nm M'nashe [Hij die doet vergeten], want zeide hij: God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het gehele huis mijns vaders.

Gen.35:17-18 "En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin”.

Gen.41:50-52 "En aan de tweede gaf hij de naam ,yrpi Efrayim [de vruchtbare], want zeide hij: God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende" Aan de hand van deze opsomming wordt duidelijk dat elke Joodse naam een diepere betekenis heeft”.

<u>Naam</u>	<u>Betekenis/toelichting</u>
Ruben	- zie de zoon.
Simeon	- van het werkwoord voor horen, luisteren/luister naar Hem.
Levi	- aankleven/we moeten aan Hem plakken.
Juda	- van hoda, afgeleid van toda dat betekent; danken, prijzen.
Issaschar	- hij heeft het loon bij zich.
Zebulon	- hij woont onder ons.
Jozef	- hij zal wegnemen, hij zal toevoegen.
Benjamin	- jamin betekent, rechterhand/rechts staat voor het goede.
Dan	- gericht, rechter.
Nafthali	- strijd, streven.
Gad	- gelukzaligheid
Aser	- rijkdom, blijdschap.

Zet je deze namen achter elkaar dan krijg je: Zie de Zoon, hoor Hem, verkleef aan Hem en dank Hem, Hij brengt het loon, Hij woont onder ons en voegt toe, de Zoon van Zijn Rechterhand, de Rechter in de strijd die geluk en blijdschap brengt.





DE NAMEN DIE ISRAËL VORMEN

De eerste letters van de namen van de aartsvaders en -moeders vormen in het Hebreeuws het woord Israël. Ieders naam begint met een van de letters.

(Dit gaat alleen in het Hebreeuws op, de oorspronkelijke taal van de Bijbel.)

Ja'akov en **J**itschak beginnen elk met een **J**oed,
Sara begint met een **S**hien,
Rachel en **R**iwka beginnen met een **R**eesh,
Awraham met een **A**lef en
Lea met een **L**amed.

- Samen zijn het **zeven** personen. **Zeven** is het getal van Gods verbond.
- Er worden **twalf** verschillende letters gebruikt. (**Twalf** staat in de Schrift voor de stammen van Israël, die uit hen zijn voortgekomen.)
- Twaalf betekent ook gezag en autoriteit.
- In het totaal zijn het **26** letters dit is de soms van de letters van de Naam van de EEUWIGE (**J - H - W - H**), die door Israël aan de wereld is geopenbaard.
Joed (10) + **H**é (5) + **W**av (6) + **H**é (5) = **26**





5. Jesjoea 'Het Levende Woord'

In de vorige hebben we gezien dat Jesjoea zijn bediening begon met onderwijs, door te zeggen dat het noodzakelijk was, dat elk tot geloof gekomen individu alle gerechtigheid moest vervullen.

*Mat.3:15 Jesjoea echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het **ons alle gerechtigheid te vervullen.***

Wat is daarvan na 2000 jaar terechtgekomen? In ruim drie jaar onderwijs over het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid sprak Hij in tegenstelling tot de Schriftgeleerden, direct vanuit de Torah. Dit werd gezien als gezag en autoriteit dat nog niet eerder was getoond. Evenzo gaf Hij Zijn discipelen (volgelingen) de opdracht om hetzelfde onderwijs te verkondigen welke Hij gaf. "...en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb". (Mat.28:19)

Het grote zendingsbevel, het heengaan in de gehele wereld om discipelen te maken, komt dus overeen met het onderwijzen en toepassen van Gods Gerechtigheid. In alle lessen, geen enkele uitgesloten gaf Jesjoea, in tegenstelling tot de andere leraren (rabbi's) de juiste interpretatie van de Torah. We hebben gezien dat deze interpretatie betrekking heeft op Jesjoea zelf. Dit betekent ook dat de eigenschappen en kenmerken van de Gerechtigheids Gods aanwezig moeten zijn in persoonlijke wandel van de Bijbelleraar.

*Mat.5:19 "Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; **doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen**".*

Het geven van Bijbelonderwijs alleen is dus niet voldoende. Jesjoea stelt hier duidelijk de kwalificaties vast. Deze is het toepassen van de gerechtigheid welke in de Torah beschreven is (zie les 3). Dit maakt het verschil met de (valse) leraren van die tijd, waartegen Jesjoea optrad. Zij deden namelijk hun eigen gemaakte gerechtigheden, tradities en religies en onderwezen deze aan het volk. Zie de zes onderwijsvoorbeelden welke Jesjoea in Matteus hoofdstuk 5 aan de kaak stelde.

De Kwalificatie van Jesjoea

In deze les onderzoeken we de kwalificaties die Jesjoea zelf heeft om, zoals Hijzelf zei, '**wie ze doet**' als leraar van de Torah, gekwalificeerd is om vanuit de Torah onderwijs te mogen geven.

We concentreren ons dan ook weer op Jesjoea en de Torah, maar nu Jesjoea als 'Het Levende Woord' (De Levende Torah). We ontdekten al dat Jesjoea het doel is van de geschreven Torah en dat Hij daaruit onderwijs gaf aan Zijn discipelen. Nu gaan we ook zien dat Jesjoea de Levende of vleesgeworden Torah is. Voor velen een wat moeilijk te begrijpen gezegde. In deze les hopen we daar meer duidelijkheid in te





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

krijgen. We kijken of de volgende beweringen dan ook in het leven van Jesjoea aanwezig was.

- Jesjoea is de perfecte vertegenwoordiging van de Torah.
- Jesjoea identificeerde zich met de Torah en volgde Gods Gerechtigheid in zijn dagelijkse wandel.
- Jesjoea deed de Torah in vervulling gaan.
- Jesjoea was het eens met de boodschap van de Torah en had een plan opgesteld om de wereld met Zijn Torah te bereiken.

5.1 De natuur van de Torah

Joh.1:1-14 **“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid”.**

Wat betekent het als Paulus zegt:

1Cor.2:16 **Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.**

De King James zegt: “But we have the **mind of Christ.**” Met andere woorden, het denken en de gedachte die in Jesjoea was zou ook in onze gedachten moeten zijn. De vraag die je jezelf dan moet stellen is :”zijn de gedachten van Jesjoea in mij aanwezig en wat waren Zijn gedachten dan?”. Zijn gedachten resulteerde in een leven vol van liefde, genade en gerechtigheid in overeenstemming met de Torah.

Inmiddels weten we uit de vorige lessen dat wanneer we in de Bijbel lezen over het Woord, we beseffen dat het volk van God alleen de beschikking heeft over de Tenach. En als het onderwerp gaat over leven of levenswandel, daarmee de Torah wordt bedoeld die God aan Mozes op de berg Sinai gegeven heeft.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Als Johannes zegt: **‘in den beginne was het Woord’, dan dachten de toehoorders: in den beginnen was de Torah.**

Ondanks dat vele gelovigen nog steeds denken dat Jesjoea gekomen is om een einde te maken aan de Torah, zegt Johannes juist dat Hij volledig opging in de Torah en de Torah in Hem. De Torah is vlees geworden en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd. Die van Jesjoea en van de Torah.

Het woord ‘Woord’ is hier vertaald vanuit het Griekse woord ‘Logos’ en Logos is hetzelfde als het Aramese woord ‘Memra’. Het Aramees is een taal dat sterk lijkt op die van het Hebreeuws en wordt onder andere gebruikt om de Tenach in boekvorm te schrijven. Memra betekent het Woord van God in actie. Een voorbeeld kunnen we zien in het verhaal waarin God spreekt door het brandende braambos.

Ex.3:14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

Als Jesjoea Gods Memra is dan zien we dat God zichzelf bekend maakt door zijn Zoon. In les 2 hebben we gezien dat God zich bekend maakt door;

1. De schepping.
2. Het geschreven Woord de Torah
3. Het vlees geworden Woord Jesjoea

Hieraan zien we weer dat Jesjoea en de Torah één zijn en dat Jesjoea nooit buiten de Torah om kan gaan of, wat sommigen geloven, dat de Torah afgedaan is.

Torah verwijst naar Jesjoea aan het kruis

Een aardige gedachte die we in het woord ‘Torah’ zien (We lezen het woord in het Hebreeuws van rechts naar links) De eerste letter is als een raam waardoor iets geopenbaard wordt (doorheen zien). De tweede letter een nagel (spijker). De derde letter een hoofd van een persoon. En de laatste is een Teken (het kruis). Hiermee beelden de letters ‘TORAH’ het volgende uit. Door een raam (Torah) zien we een man genageld aan het kruis.

Jesjoea het levende bewijs van de Torah

Jesjoea leerde niet alleen de Torah, Hij was zelf de levende Torah. Het was Zijn natuur om de Torah (na) te leven. Met Zijn natuur wordt aangegeven dat het uit het diepst van het hart komt. En dezelfde natuur welke in het leven van Jesjoea was zal ook in Zijn discipelen (volgelingen) aanwezig zijn. Later zien we dan ook dat de apostelen, zoals Petrus dezelfde wandel en handelingen deed die Jesjoea deed. Uiteindelijk zal het hele volk overeenkomstig Zijn natuur wandelen en handelen. Dit is voorzeggd door Jeremia.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Jer.31:31-33 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Torah in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn”.

Er zal een volk opstaan die een (ver)nieuw(d) verbond met God zal sluiten. Ik spreek hier over verbondsgelovigen. Dat zijn zij die het verbond (tweerichting contract) van God geaccepteerd hebben. Dat wil zeggen: God met de gelovige en de gelovige met God. Zij hebben net als Jesjoea de natuur van de Torah in hun hart en deze als levensstijl in hun leven toegepast. (In les 7 en 8 zullen we de verbonden van God bespreken)

Hoe werkt dit nieuw verbond? Vergelijk de volgende teksten:

Luc.11:20 “Maar indien Ik door **de vinger Gods** de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen”.

Jesjoea drijft boze geesten uit met de vinger van God.

Mat.12:28 “Maar indien Ik door **de Geest Gods** de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen”.

Jesjoea drijft hier boze geesten uit door de Geest van God. Hieruit kunnen we opmaken dat de vinger van God, de Geest van God is. De vinger van God en de Geest van God zijn hetzelfde. Kijk nu naar de volgende tekst.

Deut.9:10 “En de **HERE** gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven met **de vinger Gods**”.

We zien dat de Torah op stenen tafelen geschreven zijn door de Geest van God. Wat wil dat zeggen? Dat de Geest van God nooit tegen het Woord, de Torah ingaat of het tegengestelde beweert van wat in de Torah staat. Het is dus dezelfde vinger van God, dezelfde Geest van God die de Torah van God vandaag op de harten van gelovigen schrijft. Het enige verschil is dat er toen stenen tafels werden gebruikt voor het schrijven van de Torah en nu vleeselijk harten. Dit zal resulteren in dezelfde natuur (hart) als van Jesjoea die de vleesgeworden Torah is.

Het volgen van de Torah is geen last. Het is juist een vreugde om Hem te volgen die ons voorgegaan is. De liefde voor de Torah en het toepassen van Zijn gerechtigheid is niet alleen een vreugde voor de gelovige, het is ook een vreugde voor God als Hij ziet dat Zijn kinderen volgens Zijn inzettingen gaan leven.





5.3 Jesjoea's familie volgde de Torah

* Na 7 dagen

Luc.2:21 “En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jesjoea, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen”.

* Na 33 dagen

Luc.2:22-23 “En toen de dagen hunner reiniging naar de Torah van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen, gelijk geschreven staat in de Torah des Heren: Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Here”

Vers 24 “en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de Torah des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven”.

We zien hier dat Jesjoea, zeven dagen na Zijn geboorte door Zijn ouders naar de tempel werd gedragen in overeenstemming met de Torah (het verbond van Mozes) en weer na drieëndertig dagen om een offer te brengen. Door de Torah eropna te slaan gaan we zien dat hier een diepere betekenis aan verbonden is.

Lev.12:1-8 “De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen* onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijksse afzondering zal zij onrein zijn. En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Drieëndertig dagen* zal zij blijven in het reinigingsbloed; niets heiligs zal zij aanraken, naar het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn. Indien zij echter een kind van het vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijksse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed. Als de dagen van haar reiniging vervuld zijn, zal zij voor een zoon of voor een dochter een éénjarig schaap ten brandoffer, en een jonge duif of tortelduif ten zondoffer, naar de ingang van de tent der samenkomst tot de priester brengen. Deze zal het voor het aangezicht des HEREN offeren en over haar verzoening doen; dan zal zij rein zijn van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die gebaard heeft, hetzij het een kind van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht betreft. Indien echter haar vermogen niet toereikend is voor een stuk kleinvee, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen: de ene ten brandoffer en de andere ten zondoffer, en de priester zal over haar verzoening doen, en zij zal rein zijn”.

Zijn ouders hadden op dat moment niet het vermogen om een lam te kopen, maar gehoorzaamden volkomen volgens de instructies van de Torah.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

De moraal van het verhaal is dat het lijkt of de ouders (te) arm waren om een lam te kopen. Maar in werkelijkheid waren ze schatrijk. Ze hadden het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam bij zich. Wie de Torah volgt ontvangt de zegeningen die God in Zijn Verbond beloofd heeft. Voor de familie van Jesjoea was dit

Luc.2:39-40 “En toen zij alles volbracht hadden, wat **volgens de Torah des Heren te doen was**, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret. Het kind groeide op en **werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem**”.

Vers 41-43 “En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest. En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken, en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jesjoea bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet”.

We zien dat zij zich ook hielden aan de sjabbat en de grote sjabbat welke in Jeruzalem gevierd werd. Elk jaar weer opnieuw. Op twaalfjarige leeftijd was en is er voor de joodse jongens een speciaal feest. Zij hebben dan een speciale volwassenheid bereikt in de opvoeding van de Torah.

Twee belangrijke leraren (rabbi's) van die tijd waren Rabbi Hellel en Rabbi Shammai. Het is best mogelijk dat Jesjoea één van hun leerlingen was. Rabbi Hellel was tevens leraar en grootvader van Rabbi Gamli'el. Rabbi Gamli'el was weer de leraar van Saulus van Tarsus.

We kunnen dus zeggen dat Jesjoea goed opgeleid was in de Torah en in de Schriften. Net zoals Saulus dat was.

5.4 Jesjoea sprak de Torah om de tegenstander te verslaan.

Luc.4:4 “En Jesjoea antwoordde hem: **Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven**”.

En verwijst naar:

Deut.8:3 “Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kentet en dat ook uw vaders niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat”.

Luc.4:8 “En Jesjoea antwoordde en zeide tot hem: **Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen**”.

En verwijst naar:





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Deut.6:13 “De **HERE**, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen en bij zijn naam zweren”.

Luc.4:12 “En **Jesjoea** antwoordde en zeide tot hem: **Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken**”.

En verwijst naar:

Deut.6:16 “Gij zult de **HERE**, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij **Massa gedaan hebt**”.

Als **Jesjoea** de Torah spreekt om de tegenstander te verslaan, dan is het ook goed om hetzelfde te doen n.l. de Torah in je eigen situatie toe te passen op moeilijke momenten. De Torah heeft een ontzaglijke grote kracht en autoriteit als het gaat om geestelijk kwesties die opgelost moeten worden.

5.5 Het geloof in de Torah.

Luc.8:43-48 “En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeïing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot Hem en **raakte de kwast van zijn kleeed aan, en terstond hield haar vloeïing op. En **Jesjoea** zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. Maar **Jesjoea** zeide: **Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan.** Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, **om welke reden** zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En Hij zeide tot haar: **Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede**”.**

In dit verhaal komt **Jesjoea** als de levende Torah duidelijk voren. In dit verhaal zien we geen enkele actie of aanzet van **Jesjoea** om in actie te komen. Toch vond er een genezing plaats. Ondanks dat Hij wist dat er een genezing plaatsvond. (wie is het die Mij aangeraakt heeft, want Hij voelde kracht uit Hem gaan) moest Hij vragen wie Hem had aangeraakt.

Om welke reden?

Sommigen geloven dat de reden waarom de vrouw genezen werd, is dat zij diep moest bukken. Dat kan wel zijn, op zich is knielen niet verkeerd, maar laten we kijken wat de echte reden is.

De vrouw raakte de kwast van Zijn mantel aan die aan de hoeken van Zijn mantel vast zat. **Jesjoea** droeg diezelfde kleding als Zijn voorvaderen. Het Hebreeuwse woord voor ‘hoeken’ (van de mantel) is het woord ‘**kanaph**’. Het is bijzonder dat **Jesjoea** niet de aanzet gaf voor de genezing, maar de vrouw. Met andere woorden de vrouw weet hier het fijne van.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Num 15:37-39 “De **HERE** nu zeide tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, **van geslacht tot geslacht**, en dat zij in de gedenkkwasten aan de **hoeken** een blauwpurperen draad verwerken. Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; **als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des HEREN [Verbond/Torah] gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen**”.

De hoeken van hun klederen. Het woordje ‘hoeken’ hier is hetzelfde woordje ‘**kanaph**’. De vrouw wist van deze klederdracht waarvan de Here God de kledingontwerper is en waarvoor deze kleding diende. Zij wist (net als Jesjoea) ook het volgende:

Mal.4:2 “Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, **en er zal genezing zijn onder haar vleugelen**”;

Het woord dat hier vertaald is met ‘vleugelen’ is hetzelfde woordje ‘**kanaph**’.

Zij wist, dat als Jesjoea de beloofde Messias was die voorbijliep, dat zij alleen de hoeken (**kanaph**) van Zijn mantel aan hoefde te raken en dat deze bovengenoemde belofte in vervulling zou gaan zodat zij genezen zou worden. Want zij had de Torah lief en leefde in overeenstemming door die te gedenken en te volbrengen.

Hier zien we letterlijk dat Jesjoea het vlees geworden Torah is, zonder ook maar zelf in actie te komen. Daarom zei Hij ‘je geloof heeft je genezen’. Aanraken van Zijn kleed was een actie op basis van haar geloof in de Torah en de Schriften. **De echte reden is dus geloof en geloof komt door het horen van het Woord [Torah] van Christus.** (Het vleesgeworden Woord)

5.6 Jesjoea onderhield de Sjabbat

In het volgende Bijbelgedeelte zien we een discussie tussen Jesjoea en de farizeeën over het houden van de sjabbat. De discussie ging niet over, of de sjabbat wel of niet gehouden diende te worden. Maar **hoe** de sjabbat gehouden moest worden. Iedereen was het wel eens dat de sjabbat een eeuwigdurende instelling was.

Marc.2:23-28 “En het geschiedde, dat Hij **op de sjabbat** door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het gaan aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op de sjabbat wat niet mag? En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen? [Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters, en hij ze ook aan degenen, die met hem waren, gegeven heeft? En Hij zeide tot hen: **De sjabbat is gemaakt om de mens**, en niet de mens om de sjabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sjabbat”.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

In het volgende Bijbelgedeelte zien we dat Jesjoea op de sjabbat een man geneest. Zonder meer was het houden van de sjabbat een wekelijkse instelling die door alle gelovigen inclusief Jesjoea nageleefd werden.

Marc.3:1-2 “En Hij ging **wederom een synagoge binnen** en daar was een mens met een verschrompelde hand; en zij letten op Hem, of Hij hem op de sjabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen”.

De farizeeën volgden op de sjabbat echter hun eigen ingestelde tradities. De vele eigengemaakte regels waren belangrijker geworden dan de inzettingen die God in de Torah gegeven had. Jesjoea het vleesgeworden Woord zei: **‘het is goed om op de sjabbat te genezen’**. Het gaat ook niet om de daad van genezing, wat natuurlijk heel mooi is. Maar de invulling van de sjabbat, of het goed of kwaad is, het gaat om leven en dood. Daarom zegt Jesjoea dat **de sjabbat er is voor de mens**. Om een goed en lang leven te ontvangen. (Meer over de sjabbat wordt geleerd in deel 2 van ‘Het kruis naar het Koninkrijk’)

Vers 4 “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sjabbat **goed te doen of kwaad te doen**, een leven te **redden** of te **doden**”.

Daarom is het goed om de sjabbat te doen en alles wat geoorloofd is om goed te doen op de sjabbat. Het behaagt de Here. Want het is een sjabbat voor de Here. Jesjoea verklaart dat **Hij de Heer is over de sjabbat**. De sjabbat verwijst dan ook naar het duizendjarige vredesrijk waarin Jesjoea als Koning zal regeren. Op de sjabbatdag is Hij er om Zijn Koningschap en Heer(schappij) aan de mens te tonen. Dat betekent dat Jesjoea het doel is van de sjabbat en dat Hij de reden is waarom de sjabbat door God is ingesteld.

Dan geldt deze sjabbatdag ook voor vandaag. Als Jesjoea zegt “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” en “neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen” dan refereert Hij naar de sjabbatrust en de Torah (leert van mij). Met de woorden ‘Ik zal u rust geven’ zegt Hij: ‘Ik zal u sjabbat geven’. Dit juk, het volgen van de Torah is ingaan in Zijn rust. Het juk welke de oudsten op het volk legde, traditie en religie is volgens Jesjoea vele malen zwaarder.

De zevende dag van de week is de sjabbat van de HERE, uw God (Ex.20:10), het is een altoosduurende inzetting (Lev.16:31), dat nooit ophoudt te bestaan. Het zal u een volkomen sjabbat zijn en gij zult u verootmoedigen (Lev.23:32).

Kol.2:16-17 “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sjabbat, dingen, die **slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is**”.

Waarom de vertalers het woordje ‘slechts’ in onze Bijbel (NBG51) geplaatst hebben is een raadsel. Waarschijnlijk vanwege dezelfde reden om Gods gerechtigheid (de





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Torah) niet meer te willen toe passen. Het houden van de sjabbat is juist één van de belangrijke Gerechtigheden Gods die wijst naar Jesjoea die de rust zelf is. Het is ook een teken (een getuigenis) tussen hen en God die Hem hierin gehoorzamen.

Ez.20:12+20 “Heiligt mijn sjabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God ben”.

Door de sjabbat te onderhouden zegt Ezechiël, dat je God gaat leren kennen en op een gegeven moment weet dat Hij, de Here, uw God is. Het teken is een herkenning van verbondsgelovigen. Zij die de Torah als verbond hebben aangenomen.

5.7 Jesjoea onderhield alle feesten

Heel hoofdstuk 23 van Leviticus gaat over de eeuwigdurende ingestelde feesten oftewel de ‘grote sjabbatten’. We zien in de evangeliën (N.T.) dat Jesjoea al deze feesten onderhield en dan niet alleen om alle gerechtigheid (Torah) van God te vervullen maar we zien ook dat Hij letterlijk de vervulling is van de feesten. We zullen er twee nader bekijken. (zie deel 2 voor een uitgebreide uitleg van de feesten)

Het Pascha

*Lev.23:4-6 “Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. **In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE en op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.***

*Luc.22:7-8 “De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: **Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten**”.*

Jesjoea onderhield niet alleen het Pascha, maar ook het feest van de ongezuurde broden die zeven dagen duurde.

Sukot – Feest van de Tabernakels - Het Loofhuttenfeest

Lev.23:34-36 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Zeven dagen zult gij de HERE een vuuroffer brengen; op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Joh.7:1-2 “En daarna trok Jesjoea rond in Galilea; want Hij wilde Zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden Hem trachtten te doden. Nu was het feest der Joden, **Loofhutten**, nabij”.

Joh.7:37-38 “**En op de laatste, de grote dag van het feest**, stond Jesjoea en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”.

Het feest van de tabernakels is een zevendaags durende feest week met een achtste dag als een speciale dag (de grote dag). Deze dag draagt de naam ‘de vreugde van de Torah’. Het drinken van levend water bij de Here, wat ook weer levend water in het binnenste van de gelovige wordt, is Gods gerechtigheid, de woorden van de Torah.

Op het Loofhuttenfeest wordt Jesaja 12 gezongen. We kijken even naar vers 2 en 3.

Jes.12:2-3 “Zie, God is mijn **heil**, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de **HERE HERE**, en Hij is mij tot **heil** geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des **heils**”.

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met ‘**heil**’ en bronnen des ‘**Heils**’ is het woord ‘**Jesjoea**’. Op het feest van Sukot wordt dus gezongen:

“Zie, God is mijn **Jesjoea**, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de **HERE HERE**, en Hij is mij tot **Jesjoea** geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des **Jesjoea**”.

Terwijl zij dit zongen, zei Jesjoea : ‘wie van mij drinkt, zoals de schrift zegt...dan zult gij met vreugde...’. Ook hierin is Jesjoea het vleesgeworden Woord. De feesten zijn een schaduw van de werkelijkheid. De wekelijkheid is de vervulling in Jesjoea. Jesjoea vertegenwoordigt (vervult) letterlijk als het vleesgeworden Woord de feesten van God.

We hebben gezien dat de levensstijl van Jesjoea voor wat betreft de sjabbat en de feesten volledig in overeenstemming met de gerechtigheid van de Torah is. Is het niet fijn om Jesjoea beter te leren kennen. Wat zouden we dan met de feesten van God moeten doen?

5.8 Rein en onrein, heilig en onheilig

Een ander punt welke door veel Bijbelleraars verkeerd is geïnterpreteerd en daardoor ook verkeerd wordt uitgelegd, is het eten van rein of onrein voedsel of wel het eten van koosjer of niet-koosjer voedsel. Vele gelovigen denken dat Jesjoea het eten van onrein voedsel rein verklaart heeft en daardoor de Torah ook heeft afgedaan. Maar niets van dit alles is waar.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Dit zou niet kunnen als Hij het levende Woord [Torah] is. Als Hij werkelijk onrein eten, rein verklaart zou hebben, dan spreekt Hij zichzelf tegen en is Hij één van degene die de schiften ontbonden heeft. Zie vorige les over de betekenis en wat de gevolgen zijn van het ontbinden (=vernietigen) van de Torah.

In de vorige les hebben we ook al ontdekt dat de geestelijke leiders in de tijd van Jesjoea hun eigen interpretatie van de Torah hadden door een eigen versie van de Torah aan het volk te onderwijzen. Ezechiël profeteerde hierover. Zij waren blind voor wat heilig was voor God en begrepen het verschil niet tussen onrein en rein, onheilig en heilig. (net als velen vandaag de dag)

Ez.22:26 “Zijn priesters doen mijn Torah geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sjabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd”.

Het probleem in de tijd van Jesjoea (evenals vandaag) was dat de priesters geen onderscheid meer maakten van wat rein voor God was en wat onrein was. Het resultaat was dat zij God daardoor ontheiligde. De profetie van Ezechiël zou dan ook naadloos in deze tijd kunnen passen. Laten we daarom snel kijken waarom het Woord van God verkeerd geïnterpreteerd wordt. In Marcus 7 zien we hier een voorbeeld van.

Mark.7:14-19 “En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wèl: Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. [Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.] En toen Hij van de schare thuiskwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat”? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein.

Ten eerste staat de tekst ‘en zo verklaarde Hij alle spijzen rein’ **niet** in de grondtekst van het Nieuwe Testament. De vertalers dachten hun eigen inzicht te menen en hebben deze zin aan het Woord van God toegevoegd.

Waar het om ging was dat Jesjoea verdrietig was omdat men het verschil niet wist tussen rein en onrein en omdat het volk een eigen versie van de Torah geleerd werd. En bij de Torah gaat het om het hart. Indien het hart niet op de juiste plek zit, (de zin van Christus, Torah minded) dan zal het de mens onrein maken.

Mar.7:1-4 “En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem met sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen, dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen, handen hun brood aten want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

overlevering der ouden, en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden”.

Waar ging het nu werkelijk om, Zijn discipelen aten brood. Het gaat helemaal niet over rein of onrein vlees eten. Is dat niet een beetje overdreven. Waar maakten geestelijke leiders ze zich dan zo druk over? Dat was omdat zij hun handen niet gewassen hadden voor het eten van het brood. En dat was een van de eigen gemaakte wetten van de oudsten. Traditie bij uitstek.

Deze hadden een traditie voorgeschreven van handen wassen welke volgens een ritueel met een kan water eerst drie keer over de ene hand en vervolgens drie keer over de andere hand werd gegoten. Zo waren er vele tradities die de oudsten aan het volk hadden geleerd om zich daaraan vast te houden, in plaats van aan de gerechtigheid van de Torah.

Dit is de reden waarom Jesjoea zich druk maakte. De geestelijke leiders hielden zich vast aan de tradities van de oudsten. Mensen maken tradities. Het heeft dus niets te maken met koosjer of niet-koosjer voedsel. Het volk werd gepusht om de tradities [jukken van mensen] van Schriftgeleerden op te volgen.

Mar.7:4-7 “bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk, – toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: *Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. **Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn**”.*

Zij hebben de Torah opzijgezet voor eigen wetten. Dit gebeurt niet alleen in Judaïsme toen, maar ook in de christelijke kerken van vandaag.

In dit Bijbelverhaal wordt dus niet (door Jesjoea) geleerd dat het eten van onrein, niet-koosjer eten, gerechtvaardigd is.

5.9 Het visioen van Petrus

In een ander Bijbelverhaal, het visioen van Petrus in Handelingen 10 wordt vaak aangehaald dat God het eten van onrein voedsel rein verklaard heeft. Is dat zo?

Hand.10:9-22 “De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak, om zijn gebed te verrichten. En hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in zinsverrukking, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de aarde; hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels. En





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was. En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel”.

“Terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht, dat hij gezien had, betekenen mocht, zie, daar waren de mannen, die door Cornelius afgezonden waren, bij hun navraag naar het huis van Simon aan het voorportaal gekomen, en zij trachtten na geroepen te hebben te weten te komen, of Simon, bijgenaamd Petrus, daar verblijf hield. En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de Geest: Zie, twee drie mannen zoeken naar u; sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken, met hen mede, want Ik heb hen gezonden. En Petrus ging naar beneden en zeide tot de mannen: Zie, ik ben het, die gij zoekt; wat is de reden van uw komst? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, heeft door een heilige engel een godsspraak ontvangen om u te zijnen huize te nodigen en te horen wat gij zeggen zult”.

Voor alle juistheid Jesjoea heeft het eten van koosjer voedsel niet ongedaan gemaakt. Hij is het Levende Woord dat de Torah zichtbaar in Zijn leven uitbeeld. Jesjoea is niet tegen de Torah, dat kan ook niet want Hij is de levende Torah. Wederom gaat het om de vraag of het Woord correct geïnterpreteerd wordt.

Het was het negende uur, dat was omstreeks het middaguur, lunchtijd. Petrus had honger en maakte iets voor zichzelf klaar. God maakte hier gebruik van om zijn aandacht te trekken. Hij ontving een visioen over onreine dieren, en een stem klonk ‘sta op Petrus, slacht en eet.’ Geenszins Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein is.

Met onrein voedsel wordt verwezen naar niet-koosjer eten, bijvoorbeeld de onreine dieren in het laken. Met onheilig wordt (wel) verwezen naar koosjer voedsel, echter dat onheiligd is omdat het aan ander goden is geofferd. De stem antwoordde wat God rein verklaard heeft, (**Hij zei niet wat onrein was**) mag je niet voor onheilig houden. Petrus noemde iets onheiligs wat voor God onacceptabel was. God had namelijk iets heiligs (apart gezet voor Hem) verklaard.

Heilig betekent: ‘Apart gezet voor God’. Voor Hem bestemt. Jezelf heiligen betekent jezelf voor Hem afzonderen en jezelf geven aan God. Dat is jezelf apart zetten voor Hem, het is voor God. **Dit kan nooit onrein voedsel (niet-koosjer) zijn.**

Dit hele proces (het visioen met de stem die sprak) gebeurde drie keer. **De mannen die naar Petrus waren afgereisd waren niet twee maar drie mannen.** (Foutje van de vertaler in de NBG51.) Dus een letterlijk deel van Petrus visioen, (drie keer hetzelfde) wordt direct vervuld. Het zouden ook nog drie mannen kunnen zijn van drie verschillende nationaliteiten (niet-joden). Kijk nu naar vers 28.





Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Hand.10:28 “en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik **niemand** onheilig of onrein mag noemen”.

Nou wie anders dan Petrus zelf, kan het visioen uitleggen dat hij zag. Waar gaat het visioen over? Over dieren of mensen? **Over mensen.** Mag Petrus dan kannibalisme plegen? Nee, het heeft niets te doen met voedsel, het ging niet over koosjer of niet-koosjer eten. Het gaat over dat joden in contact (mogen) komen met niet-joden en dat zij niet-joden niet meer moet schuwen. Dit kwam omdat het verboden was om met niet-joden om te gaan en dat kwam weer door één van de vele tradities welke door de oudsten was opgelegd. Zo gingen joden bijvoorbeeld niet om met Samaritanen.

Hand.10:34-35 “En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, **maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig**”.

God heeft naast het volk van Israëel altijd al van de andere volken gehouden. Vertegenwoordigt door de 70 volken die over de wereld verspreid zijn. Werd er in de tijd van Abraham, op het feest van Sukot (Loofhuttenfeest) 70 stieren geofferd voor de verzoening van de andere volken.

Ook Jesjoea draagt zorg voor de niet-Joden.

Joh.10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en **zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.**

De schapen die niet van de stal (joden) zijn, zijn van de stal die uit de 70 volken bestaan, de niet-joden. Merk op dat er maar één herder, Jesjoea is en dat er maar één kudde, Gods Volk zal zijn. Zo is er ook maar één Woord en dat is Jesjoea de levende Torah van God.

