



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.



We staan aan de vooravond van een donkere tijd, een tijd die de Bijbel in de gelijkenis over de tien maagden uit Mattheus 25 middernacht noemt. Op andere plaatsen wordt dit een grote verdrukking of Jacobs benauwdheid genoemd. De reden waarom de Schrift er melding van maakt is om jou de kans te geven om je daarop voor te bereiden. Volgens Gods Woord ben je namelijk in het bezit van een lamp en een kruik. Door je kruik te vullen met olie en je lamp te laten branden wordt die nacht die komen gaat omgezet in een verlichtend en gezegend moment die je in staat stelt om aan die verdrukking te ontkomen om vervolgens Gods

Koninkrijk in te gaan.

Matt.25:1-13 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Het betreft hier **het binnengaan van ‘De bruiloft’** dat wil zeggen een ontmoeting van de Bruid met haar Bruidegom die naar beneden komt. Zijn wij de generatie die de wederkomst van Jesjoea zullen meemaken? Zal jij vervolgens deel gaan uitmaken van het komende Messiaanse Koninkrijk waar Hij de komende duizend jaar als Koning gaat regeren? Een antwoord op deze vraag kan niemand anders geven dan alleen jezelf.

Deel gaan krijgen en ingaan in het komende Koninkrijk zoals één van de wijze maagden of het missen door dwaas te zijn zoals de anderen? Je kunt hier heel eenvoudig achter komen. Weet je van jezelf dat je er alles aan gedaan hebt en dat je je voorbereidt hebt, zodat je gereed bent om het komende bruiloftsfeest in te gaan? Vergelijk jezelf.

Tien maagden

De gelijkenis gaat hier over het maken van voorbereidingen door tien maagden op de tweede komst van de Messias. **Allen** hebben zij tot doel aanwezig te willen zijn op de komende bruiloft. Als jij ook ditzelfde doel voor ogen hebt om aan de bruiloft van onze Heer deel te hebben, dan kun je je vergelijken met één van de tien maagden.



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Het getal tien vertegenwoordigt 'iedereen die de Heer verwachten'. Het **eropuit trekken** totdat je Hem ontmoet bij Zijn wederkomst heeft betrekking op je levenswandel als gelovige. Je geloofsleven is je levenswandel in Zijn gerechtigheid. Daar moet je niet mee wachten totdat Hij komt, want dan is het te laat. Het is jouw levensstijl met God die je vandaag in je leven toepast. Zij hebben allemaal net als jij dezelfde uitrusting bij zich; hun lampen. Wat zegt de Bijbel over een lamp of lampen?

Lamp

De meest bekende tekst die we over een lamp kennen is toch wel die van Psalm 109 vers 105.

Ps.119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De lampen die de maagden bij zich dragen om hun weg te verlichten naar de komende bruiloft is het Woord van God. Dit klinkt heel aannemelijk want iedereen heeft een Bijbel tot zijn beschikking. Zonder het Woord van God ben je niet in staat om eropuit te trekken. Daarnaast moet de lamp licht geven wil je Zijn weg zonder problemen bewandelen. Licht verkrijgt je door olie aan de brandende lamp toe te voegen. Zodra de lamp met olie door Gods Geest ontstoken wordt krijg je vuur. Het vuur vertegenwoordigt de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus in 1 Thess.5 vers 19; **“doof de Geest (het vuur) niet uit.”**

Nu waren er vijf van de tien maagden niet zo wijs geweest om zich gereed te maken en olie mee te nemen tijdens hun levenswandel naar de komende bruiloft. Olie kun je kopen, zoals later in het verhaal gesuggereerd wordt. Maar de Heilige Geest kan je **niet** kopen, het is een gift van God. Het vuur van de Heilige Geest bevestigt het Woord van God in jouw leven. In den beginne was het Woord, daarna kwam de Geest, niet andersom.

Joh.16:14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

Jesjoea, is het Levende Woord waaruit de Heilige Geest informatie haalt en doorgeeft om je pad (met vuur) te verlichten. Je zou de Heilige Geest kunnen zien als het vuur dat in de lamp brand en vervolgens je pad verlicht. Maar je hebt eerst olie nodig om het vuur brandende te houden. Hier is olie een bron en komt als eerste toevoeging om de lamp aan het branden te krijgen. Die van de dwaze maagden gingen de lampen immers uit niet door gebrek aan olie, maar doordat zij geen druppel olie hadden.

Het Woord van God is jouw lamp om met het vuur te ontsteken en licht te verkrijgen voor jouw levenswandel in Hem.

Kruiken

Merk op dat de wijze maagden de olie in kruiken deden die zij samen met hun lampen meenamen op reis. (Dus niet direct in de lampen doen.) In vers (4) ligt de wijsheid van de wijze maagden in verscholen. Want de dwaze hadden wel een lamp (het Woord) meer geen olie doch de wijze maagden deden olie in kruiken. Wat zegt de Bijbel over kruiken of aarde vaten.



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Jer.32:14 Zo zegt de JHWH De Heere der heerscharen, de God van Israël: Neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, **en leg ze in een aarden vat**, opdat zij lange tijd bewaard blijven.

Zodat zij voor een lange tijd bewaard zullen blijven. Op aanbeveling van de Heer. Het zijn de instructies of onderwijs uit God's Woord wat wij vandaag in een kruik of vat moeten bewaren. **Die kruik of vat ben je namelijk zelf.** Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jer.31:33)

2.Kor.4:7 **Maar wij hebben deze schat in aarden vaten**, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons

De schat die je in je hart draagt is de openbaringskennis van Het Woord van God. Het vullen van je kruik met olie is het in je hart bewaren van Zijn instructies en onderwijs (=Torah). Je bent een aarden vat of kruik die God wil vullen met kostbare olie. Ben jij bereid om met kostbare olie van God gevuld te worden? Vijf waren wijs, vijf is een verwijzing naar de eerste vijf boeken van de Bijbel, ofwel de instructies (=Torah) die God aan Mozes gegeven heeft zodat het volk daarnaar zouden leven.

Olie

Olie heeft in het onderwijs over de tien maagden die op weg zijn naar het Koninkrijk van God een andere betekenis dan die van de Heilige Geest. Het is duidelijk dat olie nodig is om het vuur in de lamp te laten branden.

Ex.27:20 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen **zuivere olie**, uit gestoten olijven, voor het licht, **om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.**

Als je te weinig of helemaal geen olie bij je kruik hebt tijdens je levenswandel, dan heb je een probleem, want je lamp gaat uit. Met andere woorden, je ziet niet meer scherp wat Het Woord van God (voor jou) betekent. Je bent de weg kwijt dat naar Zijn Koninkrijk leidt. En je mist dan het komende Bruiloftsfeest. Wat was ook weer de reden waarom de meeste gelovigen de weg naar het Koninkrijk zijn kwijtgeraakt?

Hos.4:6a **Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.**

Jes.44:8 **Zij hebben geen kennis en geen inzicht**, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet zien; hun harten, zodat zij niet begrijpen.

Pure olie van de olijf staat voor kennis van het Woord van God en daarmee ook van God zelf. Dit is wederzijds opdat God ook jou gaat kennen. Daar waar de olie zorgt voor het branden van de lamp en het geven van natuurlijk licht, geeft kennis van het Woord van God geestelijk licht [inzicht] om te wandelen in Zijn Gerechtigheid dat naar Zijn Koninkrijk leidt.

Mat.6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk **en Zijn gerechtigheid** en dit alles zal u bovendien geschonken worden.



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Zorgen voor ruim voldoende ‘kennis’ van het Woord van God is de enige garantie om je doel te bereiken. Want deze heb je op je weg, het wandelen in Zijn Gerechtigheid nodig. Je hebt ook de juiste kennis nodig anders gaat je lamp alsnog uit. Hier zal de Geest van God je bijstaan en je ingeven dezelfde woorden van God die Jesjoea aan Zijn discipelen onderwezen heeft.

Spr.6:23 **Want het gebod [woord] is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht [kennis] zijn een weg ten leven**

Op het moment dat ik dit schrijf, bleef de komst van de Bruidegom nog uit. Dit geeft je een mogelijkheid om je alsnog voor te bereiden, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Maar er komt een moment dat er een roep zal klinken en dat de dag des Heren aanbreekt. En dat zal weleens in deze of komende donkere nacht kunnen zijn (de situatie in de huidige wereld).

Voor hen die niet gereed zijn, die geen voorraad olie hebben, die hen kruik en lamp niet op orde hebben, kan het weleens te laat zijn. Ga dan nu in op de hint van Jesjoea om olie bij de verkopers te kopen. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar, nietwaar?

De verkopers

Definitie van een verkoper(s) is een persoon of personen die een product of service aan de man brengt waar zij met honderd procent achter staan en waar een tegenprestatie van verwacht mag worden. Dit hoeft niet noodzakelijk een geldbedrag te zijn.

Mocht je nog niet voorzien zijn van nieuwe olie om je kruik te vullen dan is het verstandig om nu olie te kopen. Jezelf te voorzien van kennis die ervoor zorgt dat je weg verlicht wordt en een levenswandel geeft die je leidt naar het Koninkrijk van God. Dit kopen doe je uiteraard bij de verkopers van olie, die vaak ook verkopers van de olielampen zijn.

Onze belangrijkste verkoper van het ‘Evangelie van het Koninkrijk van God’ is Jesjoea zelf. Zijn onderwijs staat duidelijk beschreven in de vier Evangelien. Van zichzelf zei Hij:

Luc.4:34 **Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.**

Ik zeg belangrijkste verkoper omdat sprake is van verkopers (meervoud). De verkopers van olie zijn de leraren van het Koninkrijk van God. Zij die God uitgezonden en gezalfd heeft, met een bediening die specifiek wijst naar het komende Koninkrijk. Zij zullen je onderwijzen en kennis van Hem en Zijn Woord overdragen. Dit onderwijs kan je herkennen doordat je het in je kruik zult bewaren en omdat de Geest van God deze kennis op je hart zal schrijven.

Mat.10:7 **Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”**



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Mat.28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van Jeshua **en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb**

De leraren die God gegeven heeft kun je herkennen doordat zij **dezelfde kennis verkondigen die Jesjoea aan Zijn discipelen onderwees**. Deze kennis kan je dus eenvoudig met Het Woord vergelijken. Het zal je leren hoe je het Koninkrijk van God kunt ingaan. Een ander kenmerk aan deze kennis (zuivere olie) is, dat Jesjoea je persoonlijk kent (gaat kennen) en je niet zal afwijzen als je Hem ontmoet.

Mat.7:21-23 Niet eenieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar **wie doet de wil mijns Vaders**, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, **gij werkers der wetteloosheid**.

Hos.4:6b Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Werkers der wetteloosheid, zij die de wil van God niet (willen) doen en de dwaze maagden hebben veel gemeen, zoals het niet hebben van zuivere olie, kennis van het Woord van God om te wandelen in overeenstemming met Zijn wil (=Zijn gerechtigheid).

Het kennen van God is wandelen in Zijn Gerechtigheid. Alleen dan zal Hij ook jou leren kennen. Het doen van Gods wil/wet betekent letterlijk het volgen van Zijn onderwijs en het opvolgen van Zijn instructies. Dit bouwt een persoonlijke relatie op. Je relatie met de Vader is waarom het draait, als die relatie ontbreekt is het slechts religie. Ga dus in de eerste plaats naar de leraren in Gods Gerechtigheid, laat je onderwijzen in Zijn Gerechtigheid daarmee vul je kruik met zuivere olie. Heb je dat gevoel ook weleens, dat je hart zegt 'hier klopt iets niet'? Nou, dat is precies het werk van Gods Geest die getuigt van zonde en van gerechtigheid en als het ware een waarschuwingssignaal afgeeft. Het is dan tijd om in actie te komen.

Het kopen van olie kost inspanning en dat is voor eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid: **“koop voor uzelf”** (vers 9) bij de verkopers; de leraren van de boodschap van het Koninkrijk van God. De olie die je moet vergaren heb je in de eerste plaats nodig om je lamp te laten branden en jezelf te voorzien van licht. Maar er is nog meer.

Eeuwenlang is er een verscheidenheid van Bijbels onderwijs gegeven, bij een evenveel verschillende leraren (verkopers). Het gevolg hiervan is dat er ook vele verschillende soorten oliën op de markt te verkrijgen zijn. Maar niet alles is geschikt om zuiver helder licht te produceren. Sommige veroorzaken walmen en geven zwarte roet af, andere stinken of is zo onzuiver dat de lamp vanzelf uitgaat, zoals dat in de eerste instantie bij de vijf dwaze maagden gebeurde **“de lampen gingen uit”** (vers 8).

“Later kwamen ook de andere maagden” (vers 11). Uiteindelijk hebben deze dwaze maagden het toch nog gered om met gekochte olie bij de ingang van het



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Koninkrijk te komen. Helaas tevergeefs, ondanks alle moeite die gedaan is om olie te vergaren, mochten zij niet ingaan en deelhebben aan de bruiloft. Dit zou heel teleurstellend zijn als je dit zou overkomen, toch? Wat was dan de reden dat zij niet binnen mochten komen?

Waarom?

Om een antwoord hierop te krijgen gaan we te rade bij de Hoofdverkoper, Jesjoea zelf. In vers 12 zegt Hij tegen hen: **”Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.”** Dat is toch vreemd, vind je niet? Ze waren wat aan de late kant oké, maar met behulp van nieuwe olie waren zij toch bij de bruiloft aangekomen. En toch zei Jesjoea “Ik ken u niet.” Het verschil moet ‘m dus zitten in de olie, want blijkbaar waren de wijze maagden goed voorbereid **“die gereed waren”** (vers 10). Zij die gereed zijn, zijn dus in het bezit van **zuiver olie** of speciale kennis van God die hen volledig en optimaal met een speciaal doel voorbereid heeft.

Eén van de kenmerken van zuiver olie, die Jesjoea persoonlijk geeft is, ‘het kennen van Jesjoea op een wijze dat Jesjoea jou ook kent’.

Een proces van kennen die dus twee richtingen heeft. Olie (Kennis) die niet tot doel heeft om Jesjoea te (leren) kennen heeft geen enkel nut om tot de bruiloft en om het Koninkrijk van God in te gaan. Het antwoord op onze vraag **waarom?** Velen zeggen De Heer Jesjoea te kennen, maar geldt het ook andersom? **Het doel om Jesjoea te (leren) kennen op een zodanige wijze dat Hij ook mij/jou kent.**

Wat?

Een andere vraag die ik zou willen stellen is. **Wie of Wat** zorgt er dan voor dat ik Jesjoea (leer) kennen en Hij mij? **Wat is de zuivere olie dat ervoor zorgt dat Hij mij kent?** We stellen deze vraag wederom aan Jesjoea zelf. Het antwoord dat Hij aan je geeft lees je in Lucas 24.

Luc.24:44 “Hij zeide tot hen: **Dit zijn mijn woorden**, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat **alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes** en de profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

Ruim drie jaar onderwijs aangaande het Koninkrijk van God ging voornamelijk over Hemzelf. Met als doel Hem te kennen sprak Hij over de wet van Mozes (de Torah). Zoals ik al eerder zei; de Torah vertegenwoordigt de eerste vijf boeken van het eerste testament en **Torah betekent letterlijk, instructie of onderwijs**. Ha, dit komt geheel overeen met de olie (de kennis van het Woord van God) die we zoeken. Het is Gods onderwijs om zuiver olie te ontvangen. Torah betekent ook **het doel raken**. De Torah heeft dan ook tot doel om Jesjoea de Zoon van God te kennen.

Torah betekent **geen wet** zoals velen dat verkeerd aangeleerd hebben. In onze Bijbel is het woord Torah dan ook ongelukkig vertaald met het woordje ‘Wet’ wat afkomstig is van het Griekse woord ‘Nomos’. Torah is vertaald met ‘Nomos’ omdat er in het Griekse woordenboek niets anders voorhanden was. Maar ‘Nomos’ betekent nooit Torah. De Grieken hebben immers geen Torah zoals God dat aan Zijn volk gaf.



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

‘Ja maar’, zul je misschien zeggen, ‘Ik hoef me niet meer aan de wet (Torah) te houden want Jesjoea heeft voor mij de wet (Torah) vervuld. En net als vele anderen beroep je je op de volgende tekst:

Rom.10:4 “Want Christus is het **einde** der wet (Torah), tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft”.

Helaas moet ik zeggen dat deze interpretatie ‘geen zuivere koffie is’, laat staan olie. Met de leer dat de wet (Torah) afgedaan is, zijn velen op het verkeerde pad gezet. Nergens in de Bijbel staat dat de Torah heeft afgedaan, integendeel de Torah is meer dan ooit voor vandaag een eyeopener voor hen die Jesjoea willen kennen. Jesjoea verwijst er in al Zijn onderwijs dan ook regelmatig naar. Lees Matheus 5 vers 17 t/m 48 maar eens. Om foute leringen te corrigeren, zei Hij telkens

“Gij hebt gehoord,... **“Maar Ik zeg u: ...”** (vers 22; 28; 32; 34; 39; 44)

Je hebt vast weleens een buschauffeur of treinconductor horen zeggen ‘dit is het einde’. Zal de trein daarna dan nooit meer rijden? Nee. Hij of zij bedoelt te zeggen dit is het eindpunt, verder gaan we niet, voordat iedereen is uitgestapt.

Het woordje ‘einde’ dat in Rom.10 vers 4 gebruikt is voor de vertaling van het Griekse woord ‘Telos’ wordt dan ook vaak verkeerd geïnterpreteerd. Want Telos betekent letterlijk **‘een door God aangewezen punt of (eind)doel’**. En dit komt weer geheel overeen met onze studie over zuivere olie. Torah betekent **het doel raken**. En dit doel wordt vertegenwoordigd door Jesjoea zelf. Want Christus is het (eind)**doel** der Torah (wet), tot gerechtigheid voor eenieder, die gelooft.

Omdat er bij een zodanige belangrijke boodschap altijd minimaal twee getuigen aanwezig moeten zijn, verwijst Jesjoea naar de Psalmen en de Profeten. ”de profeten en de psalmen moet vervuld worden (Luc.24:44b). Te beginnen bij de eerste Psalm vers 1 en 2. (letterlijke vertaling)

Psalm 1:1-2 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN **Torah** welgevallen heeft, en diens **Torah** overpeinst bij dag en bij nacht”.

En wat zeggen de profeten? Voor onze studie, een profetie voor vandaag de dag.

Mal.4:1-6 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen. Gedenkt de **Torah** van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 6 Hij zal het hart der vaders terugvoeren tot de kinderen



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Hoe?

Goed, we weten nu **Waarom** zuivere olie ons naar het doel brengt en **Wat** zuivere olie is dat ons naar het doel brengt. Rest ons nog de vraag **Hoe** brengt zuivere olie ons naar het doel die de Here Jesjoea zelf is.

Met de vraag **Hoe?** Ook nu zullen we niet afwijken door naar een andere leraar te gaan, maar vragen het wederom aan de Leraar der leraren. Een parallel van de gelijkennis over de dwaze maagden die geen zuivere olie bij zich hadden en toch voor de deur stonden, kunnen we lezen in Lucas 13.

Luc.13:25-27 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, **alle gij werkers der ongerechtigheid.**

Het werkwoord 'Werken' is hetzelfde als 'doen'. "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, **u moet wat u gehoord hebt ook doen**" (Jak.1:22). Het verschil tussen onzuivere- en zuivere olie, in het kader van onze **hoe?** vraag, is dat je de verworven kennis uit de Torah (Gods instructie) ook moet toepassen. Het doen van gerechtigheid of het nalaten ervan maakt het grote verschil tussen zuiver en onzuivere olie.

Ja, zul je zeggen, 'Ik ben gerechtvaardigd door het geloof'. Dat is helemaal waar. Maar wat doe je dan daarna, betekent dat dan dat je voor de rest van je leven achter de televisie kan blijven zitten? Laat ik het anders zeggen. Een broodbakker bakt brood, een metselaar metselt en een kunstschilder schildert. Enig idee wat een **rechtvaardige doet?** Precies hij/zij doet **gerechtigheid.**

Dit brengt ons weer terug bij het kernonderwijs van Jesjoea, om eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid te zoeken om daarin te wandelen als een nieuwe rechtvaardige in Zijn levensstijl. (vertaling uit Amplified Bible).

Mat.6:33 But seek (aim at and strive after) first of all His kingdom and His righteousness **His way of doing and being right**, and then all these things taken together will be given you besides.

Zuivere olie vertaald in Wat?, Hoe? En Waarom? Kunnen we nu samenvatten als:

Het doen van Vaders Gerechtigheid in overeenstemming met de leer van Jesjoea. Dat wil zeggen hoe Jesjoea het heeft uitgedragen (Zijn manier van doen, Zijn onderwijs). Vader JHWH heeft de geschreven Torah aan Zijn kinderen gegeven, met het doel Jesjoea de Messias te (leren) kennen zodat Hij ook mij kent bij zijn (tweede) komst.



Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Rom2:13 want niet de hoorders der Torah zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der Torah zullen gerechtvaardigd worden.

Shalom,

Winand