



*Mat.24:32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. (33) **Zo ook u**, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. (34) Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. (35) De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.*



“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis...”. Ik weet niet welke gelijkenis je over de vijgenboom geleerd hebt, maar de meeste gelovigen hebben het volgende gehoord en aangenomen;

De vijgenboom wordt gezien als het land Israël en haar bewoners of het volk Israël. Zeventig jaar geleden, in het jaar 1948 op 14 mei 1948 werd het land Israël vrijgegeven zodat haar “oorspronkelijke” bewoners weer konden terugkeren. Velen die tweede oorlog overleefd hebben, gaven hier gehoor aan. Het moment van *“wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten”* was aangebroken. Het land Israël werd wederopgebouwd. En hieraan, zouden we kunnen zien, *“Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”*, dat de wederkomst van onze Heer aanstaande is.

Het is zo dichtbij dat zelfs deze emigranten die in 1948 naar het beloofde land vertrokken getuigen zouden zijn van deze grootse gebeurtenis. *“Voorwaar, ik zeg u: **Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.**”* Met deze uitleg over de vijgenboom uit Mattheus 24 en Lucas 21 was/is iedereen het eens. Maar de jaren verstreken.

Na veertig jaar

*Num. 23:13 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij liet hen **veertig jaar** in de woestijn rondzwerven, totdat de hele **generatie** die gedaan had wat slecht was in de ogen van de HEERE, omgekomen was.*

Het werd 1988 en er gebeurde niets, althans geen wederkomst van onze Heer Jesjoea. Er is ondertussen wel flink gewerkt aan de wederopbouw van Israël en het land maakt(e) in zekere zin een bloei door. Dat geldt ook voor de immigranten die rond het jaar 1948 het land betraden, zij zijn inmiddels 40 jaar ouder geworden. Zoals bovenstaande tekst aangeeft zijn we ervan uitgegaan dat de duur van een generatie 40 jaar betreft. Als we de woorden van Jesjoea goed uitgelegd hebben gekregen, geeft Hij aan dat deze groep immigranten de wederkomst van Jesjoea zouden mee maken *“**Dit geslacht...zal niet voorbijgaan**”*. Maar aangezien deze 40 jaren inmiddels voorbij zijn gegaan, gaan we op zoek naar een andere optie voor de vervulling van de Vijgenboom Israëls.

Na vijftig jaar

*Num. 8:25 Maar iemand vanaf **vijftig jaar** oud zal van de dienst ontheven zijn en zal niet meer hoeven te dienen.*

Volgens bovenstaande tekst wordt ervan uitgegaan dat de duur van een generatie wellicht vijftig jaar kan zijn. Maar je kunt het wel raden, want ook in 1998 vond de wederkomst niet plaats. Dat de 1948 immigranten 50 jaar aan hun leven konden toevoegen is voor hen een zegen maar helaas niet van belang wat betreft de Vijgenboom Israëls. Dus we zoeken verder.



Na zeventig jaar

*Daniël 9:2 In het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: **zeventig jaar** zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.*

In deze tekst wordt aangehaald dat na zeventig jaar Jeruzalem volledig hersteld zal zijn. Dus, zo wordt er dan beweerd; “een Bijbelse generatie kan 70 jaar zijn.” Maar helaas zijn de meeste 1948 immigranten op een enkeling na, niet meer in leven en heeft de wederkomst van Jesjoea nog niet plaatsgevonden.

Een deel van het huis Juda waaronder zich ook proselieten bevinden, hebben zich in de afgelopen 70 jaar in het beloofde land weten te settelen. Een fijt is dat het grootste deel uit het huis Juda nog onder de volkeren is. Tel daarbij het huis Efraïm/Israël op, dan betekent dit dat het grootste deel van heel Israël zich nog onder de volkeren bevindt. Daarnaast is het huidige grondgebied van Israël nog steeds verdeeld. Rekening houdende dat er in de huidige staat Israël ook waarlijke Israëlieten bevinden. De Messias belijdende Joden neemt nog iedere dag toe.

Op de linker afbeelding hieronder zie je de huidige situatie van het land dat verdeeld is in Israëlisch grondgebied en zogenaamd Palestijns grondgebied. Je kunt hier na 70 jaar niet spreken over een vijgenboom waarvan de takken week zijn geworden en waarbij de bladeren zijn uitgesproten. Integendeel, gezien de huidige VN-resoluties voorspeld het geen verbetering in deze verdeelde situatie.



Op de rechter afbeelding zie je het toekomstige land dat door de baan van vier zonverduisteringen is/wordt weergegeven. Je ziet ook dat de landsbelofte die aan Abraham gegeven is het uiteindelijke beloofde land is.



Mocht de profetie over de Vijgenboom Israëls alsnog in 2018 in vervulling gaan, dan betekent dit dat het hele huis Israël (Juda en Efraïm/Israël) spoedig zal terugkeren naar het beloofde land. Dit kunnen we momenteel helaas na 70 jaar nog niet zeggen. Toch is de belofte dat héél het volk Israël als het nieuwe Koninklijk volk samen met Koning Jesjoea in het nieuwe Koninkrijk zal wonen. Het zal een grondgebied zijn dat vele malen groter is dan wat we vandaag zien.

Zouden we, gezien de feiten er nu voorliggen, er voorzichtig van uit kunnen gaan dat onze uitleg over de profetie van de vijgenboom die door Jesjoea gegeven is, jarenlang verkeerd geïnterpreteerd is? Met name Zijn woorden **“Dit geslacht...zal niet voorbijgaan”**. Ook al zou een generatie 80, 100 of 120 jaar zijn. Dan nog kunnen we dit niet toepassen op de gelijkenis van de vijgenboom met betrekking op de staat Israël dat op 14 mei 1948 onafhankelijk werd.



Tja, we ontdekken zo langzamerhand dat de tijd voorbij gaat, dat de uitleg over 'de vijgenboom = Israël' niet juist is. Of durven we dat niet erkennen? Laten we op onderzoek uitgaan en ontdekken wat er over de vijgenboom wordt geschreven en wat daar door Jesjoea over wordt gezegd.

Mat.24:32 **Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is**

De waarschuwing was met het oog op de komst van **de zomer, de periode die voorafgaat aan Zijn wederkomst**. We weten vanuit de profetische betekenis van Gods feesttijden dat Zijn wederkomst in de herfstperiode zal plaatsvinden, tijdens de najaar feesten. Want meer dan een waarschuwing (in deze vijgenboomgelijkenis) is het niet. Maar om zeker te zijn waarom de vijgenboom het volk Israël niet kan vertegenwoordigen volgt hier nog een belangrijke les van dezelfde leraar Jesjoea.

Mat.21:19 **En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk.**

Als een vijgenboom het beeld is van het volk Israël, dan zou volgens deze profetische voorstelling héél Israël ophouden te bestaan. En dat zou het einde betekenen van alle voorgaande profetieën die over Gods volk zijn uitgesproken. In Marcus 11 vers 20 lezen we zelfs dat deze vijgenboom tot aan de wortels toe verdord was. Dat zou dus betekenen dat de belofte die aan Abraham gegeven is over het land (*Genesis 15*) en de volkeren (*Genesis 17*) nooit in vervulling zouden gaan. (Voor één enkele persoon geldt dat wel, dat leg ik zo uit.) Voor de gelovigen met betrekking tot Gods volk zou dit dramatisch zijn want dan zouden alle beloften in het tweede testament zijn kracht hebben verloren, zoals we lezen in Galaten 3 vers 16-18 en Romeinen 11.

Met andere woorden de vijgenboom kan Israël niet zijn! Dat is even schrikken.

Waar doelt Jesjoea dan op als Hij in Zijn onderwijs een vijgenboom als gelijkenis gebruikt?

Joh.1:48 **Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. (49) Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. (50) Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. (51) Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.**

Nathanaël was de **vierde** discipel na Andreas, Petrus en Filippus die Jesjoea (h)erkende als de beloofde **Messias en als de Zoon van God**. In dit verhaal heeft Jesjoea, Nathanaël al eerder gezien **vòòrdat** zij elkaar ontmoetten. De vijgenboom heeft hierin een belangrijke, een bepalende en beslissende rol om Nathanaël te accepteren als Zijn discipel.

Hoe wist Nathanaël dat Jesjoea 'De Zoon van God' was en dat Hij 'De Koning van Israël' zou zijn? Het antwoord ligt verborgen in het antwoord van Jesjoea; **"toen u onder de vijgenboom was, zag ik u"** en wederom: **"ik zag u onder de vijgenboom"**. Omdat Nathanaël onder de vijgenboom zat wist hij van de komst van de Messias als de Zoon van God. Wat houdt dat nu precies in, onder de vijgenboom zitten?

De vijgenboom is hier **het beeld van het persoonlijke geloof van Nathanaël in de Zoon van God**. We zien hier ook **de relatie tussen de vijgenboom met slechts één enkel persoon**. Zondermeer is de vijgenboom speciaal omdat hij ook in het eerste testament regelmatig voorkomt, maar dat wil niet



zeggen dat andere bomen (mensen) niet onbelangrijk zijn. Met name in deze laatste dagen doet Jesjoea de oproep: *“En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen” (Lucas 21:29). Dit is een parallel tekst van Mattheus 24 vers 32.* Nathanaël wist wie de Messias was omdat hij onder een vijgenboom zat, maar wat deed hij daar dan?

Psalm 1 Welzilig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, (2) maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (3) Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Nathanaël was als een (vijgen)boom. Hij vond vreugde in de Torah (de eerste vijf boeken van Mozes) en overdacht de Torah dagelijks. Het Hebreeuwse woord ‘Torah’ dat hier onjuist met ‘wet’ vertaald is betekent geen ‘wet’, maar **instructies (en openbaring) van de Vader God**. Net als Jesjoea zelf zegt: *“Ik spreek over wat ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw Vader gezien hebt” (Joh.8:38).* Als wij zeggen volgelingen van Jesjoea te zijn, dan kan ik alleen maar adviseren om **Zijn raad op te volgen en Zijn woorden nooit in twijfel te brengen**.

Verder was Nathanaël de vierde apostel. Het getal vier is een verwijzing naar de wereld, waar de Goyim (volkeren) zich bevinden en aan wie de belofte van Abraham (Gen.17:4-6) en Efraïm/Israël (Gen.48:19) is gegeven. **Allen die onder de vijgenboom zitten**, inclusief zij uit het huis Juda, zijn **‘waarlijke’ Israëlieten**. Reken maar dat Jesjoea van een afstand kijkt of je ook onder een (vijgen)boom zit en als Hij terug is, of Hij je vruchten ziet.

Het onderwijst dat Jesjoea ons geeft met betrekking tot de vijgenboom is of je onder je eigen (vijgen) boom zit en vrucht draagt. Want als je jezelf door het Woord van God laat leiden, begin je op tijd uit te sprouiten om vervolgens vrucht te dragen. En je weet wat vrucht dragen inhoudt. *“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnegaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mat.7:21).* Als wij toch over Israël praten, dan onderscheid het volk van God zich in de laatste dagen op twee kenmerken. Net zoals Jesjoea Nathanaël als **een ware Israëliet** (h)erkende, kunnen we vandaag de ware gelovigen (Israëlieten) herkennen, **zij zijn “de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Op.12:17b).**

We gaan terug naar de vijgenboom met het oog op het vrucht dragen en waarom Jesjoea de vijgenboom die geen vrucht droeg vervloekte. De periode wanneer dit plaatsvond was in het voorjaar. Zoals je misschien weet geven vijgenbomen twee keer per jaar vrucht. In het voorjaar, dan is de vrucht kleiner, en één keer in het najaar, wanneer de boom een grote vrucht produceert. Dit groeien en bloeien in Gods Woord kun je dus op jezelf betrekken. Je kunt vol worden van Gods Woord en de Heilige Geest zal je hierbij terzijde staan. Door dagelijks met Gods Woord bezig te zijn en in relatie met Jesjoea, zul je vrucht gaan dragen, net zoals een vijgenboom dat doet. Stel niet uit en neem vandaag nog plaats onder de vijgenboom. Neem in alle rust de tijd om de Torah, de instructies (geboden) van de Vader te lezen en te bestuderen in het Licht van Jesjoea, ofwel het Licht van het tweede Testament. Ben je overtuigt van datgene wat God door Zijn Woord zegt, dan pas je dit toe in je eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan de tien woorden (Exodus 20) om deze te overdenken en ze een voor een deel te laten uitmaken van je levensstijl. Jesjoea vatte deze tien woorden samen met *“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf” (Luc.10:27).* Zo is het houden van de sjabbat (samen met je gezin of vrienden) een van de vruchten die je als (vijgen)boom produceert. Hieraan herken je



of de (vijgen)boom die naar jou wijst en waar jezelf verantwoordelijk voor bent, vrucht draagt. Zoals Hooglied 2 vers 13 zegt: *“De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort.”* Zonder deze eerste vroege en jonge vruchten is het (bijna) niet mogelijk om de komende zomer te door te komen.

Misschien is je opgevallen dat ik deze lesbrief begon met de tekst van Mattheus 24 vers 32 en 33 en je aandacht probeerde te trekken door enkele woorden vet weer te geven. *“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u.”* De woorden ‘Zo ook u’ is duidelijk een verwijzing naar iets dat voorafgaand is. Echter, de vertalers hebben ‘Zo ook u’ het begin van een nieuwe zin gemaakt door een punt achter ‘dat de zomer nabij is’ te plaatsen. *“Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”* Hierdoor valt de kern van de boodschap in het niet. Jesjoea heeft het hier over de gebeurtenissen in laatste dagen vòòr Zijn komst. Dat kun je zien als je de hele context van Mattheus 24 leest. Hij hoeft dat niet nog eens expliciet te benadrukken met de woorden ‘Zo ook u’, dat voegt niets toe. Naar mijn mening behoort de Griekse tekst die zonder punten of komma’s beschreven staat dan ook als volgt vertaald moeten worden. *“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is, Zo ook u.”* En dan volgt de rest van de waarschuwing. *“Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”* En met het laatste verwijst Jesjoea naar voorgaande teksten die voortekenen zijn van de komende grote verdrukking, de zomer. En met het eerste gedeelte *“Leer van de vijgenboom”* verwijst Jesjoea naar de vijgenbomen in het eerste Testament en Zijn eerdere onderwijs aangaande de vijgenboom, bij voorbeeld die geen vrucht droeg. Want Jesjoea spreekt en leert in parabelen en gelijkenissen, weet je nog? *Wie oren heeft om te horen, laat hij horen!*

Het is nu de tijd dat jouw takken week worden en het is nu de tijd dat de knoppen van je bladeren zichtbaar zijn. Geef gehoor aan het onderwijs van Jesjoea. Nergens vind je in je Bijbel dat de vijgenboom het beeld is van héél Israël. De vijgenboom en haar vruchten is het symbool voor welvaart en vrede van een individu. Héél het volk Israël, zowel het huis Juda als het huis Efraïm/Israël wordt vertegenwoordigd door een **olijfboom**. Er is een moment geweest dat het huis Juda en het huis Israël geweldige voorspoed, geluk en vrede kenden. Dat was in de beginperiode van Koning Salomo. 1 Koningen 4 doet daar verslag over.

1 Kon.4:20 (het huis) Juda en (het huis) Israël waren met velen, zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij aten en dronken en waren blij. (25) En (het huis) Juda en (het huis) Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo.

Hier staat niet dat de vijgenboom, maar ook de wijnstok het beeld is van héél het volk Israël. Maar dat de reden waarom het voorspoedig ging afhing omdat een *“ieder onder zijn...(eigen) vijgenboom (en/of wijnstok) zat”*, dat is apart, eenieder voor zich. Of zoals hier wordt weergegeven samen als groep, de eerste groep is het huis Juda en de tweede groep het huis Efraïm/Israël. Het mag nu duidelijk zijn waarom deze twee groepen in de eerste koningsperiode van Salomo zo gezegend waren. Het was het meeste welvarende koninkrijk van alle koninkrijken dat ooit heeft bestaan. Dat er met de vijgenboom gesproken wordt over een persoonlijke betrokkenheid wordt nog eens bevestigd in 2 Koningen 18 vers 31: *“Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom, en ieder water drinken uit zijn eigen put”*.

Omdat Jesjoea ons in Mattheus 24 waarschuwingen geeft met het oog op de komst van de grote verdrukking, zodat we ons goed kunnen voorbereiden, zien we in de Bijbel ook dat sommige vruchten van de vijgenboom niet helemaal koosjer zijn. Dit zou kunnen betekenen dat je denkt dat je



goede vruchten voortbrengt maar in werkelijkheid niet te eten zijn, zij smaken niet. Het is alsof Onze Vader onze vruchten die wij produceren proeft of zij wel smaken.

Jer.24:1 De HEERE liet mij zien, en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel van de HEERE...(2) In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn. In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren. (3) Toen zei de HEERE tegen mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn.

Dit betekent dat onze vruchten het resultaat van ons persoonlijk geloofsleven zijn. Dat we ons levenswandel inrichten volgens de instructies van de Vader en Jesjoea, vanuit de liefde die wij voor Hem mogen hebben. Dan brengen we heerlijke vruchten voort. Toch behoren we voorzichtig te zijn want behalve Vader's onderwijs sluipt er ook misleidend onderwijs de gemeenten binnen. De bijbel noemt dit 'valse profeten'. Jesjoea waarschuwt ons daarvoor in o.a. Mattheus 24. Er is een enorme misleiding in de christelijke- en messiaanse leerstelling binnengeslopen, dat bij de ene geresulteerd heeft in het verwerpen van de instructies van de Vader en bij de ander het onderwijs van Jeshua. Zij zien helaas niet meer scherp en trekken steeds meer richting het Judaïsme, met het gevolg dat zij Jesjoea verworpen hebben. *"En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden."* (Mat.24:5). Aan de andere kant is er een belofte voor 'de goede vijgen', voor hen die vandaag onder de vijgenboom zitten.



Jer.24:5 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de ballingen van Juda, die Ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Chaldeeën, kennen ten goede. (6) ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. (7) Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart.

Voor de slechte vijgen, voor hen die niet de moeite hebben genomen om onder de vijgenboom te zitten, waarvan hun vrucht niet overeenkomt met de geboden van de Vader en

het getuigenis van Jesjoea loopt het uiteindelijk na een lange dwaaltocht niet goed af.

Jer.24:8 Maar zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn – want zo zegt de HEERE – zo zal Ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten, het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen. (9) Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe slecht het kan aflopen, tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waarheen Ik hen zal verdrijven. (10) Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pest, totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat Ik hun en hun vaders heb gegeven.



Het valt niet mee om de ware toedracht van de vijgenboom waar Jesjoea in Mattheus 24 over spreekt door te geven. Maar iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk onder welke (vijgen)boom hij of zij wilt zitten. Heb je liefde voor de waarheid, het onderwijs van Jesjoea of volg je liever leerstellingen van mensen. De lente komt eraan, de tijd is kort, voor dat je het weet is het zomer. Het kritische moment om vrucht te dragen ligt in de periode vòòr de zomer.

Wat als de zomer begint?

*Op.6:12: “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, (6) Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en **wie kan dan staande blijven?**”*

Hier spreekt Jesjoea tegen Johannes als de openbaring van Hemzelf. Maar nu geeft Hij geen waarschuwing meer, die heeft Hij gegeven zo'n tweeduizend geleden toen Hij onder andere over de vijgenboom sprak. Als de zomer begint, begint ook het onderscheid tussen de goede- en de slechte vijgen. Zoals de profetie in Jeremia voorzegt heeft worden de slechte vijgen verworpen en aan hun lot overgelaten. *“en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn **onrijpe vijgen afwerpt** als hij door een harde wind wordt geschud” (Op.6:13).*

Deze gebeurtenis uit Openbaring 6 zal na de lente ofwel aan het begin van een zomer plaatsvinden.

*“Dit **geslacht** zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze **dingen** gebeurd zijn.”* Over welke generatie en over welke dingen wordt hier gesproken? Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, dat Jesjoea met de woorden *“totdat al **deze dingen** gebeurd zijn”* verwijst naar de vorige verzen van Mattheus hoofdstuk 24, **blijf context lezen**, is mijn motto. Het betreft hier de antwoorden die Jesjoea geeft op de vragen die de discipelen aan Hem stelden: *“Zeg ons, **wanneer zullen deze dingen gebeuren?** En wat is het teken van Uw komst en **van de voleinding van de wereld?**” (Mat.24:3).* Hij geeft in de gelijkenis van de vijgenboom, hierop antwoord met de woorden; **“deze dingen”** en **“dit geslacht”**. Hij spreekt over de gebeurtenissen **die vandaag** de dag in de wereld plaatsvinden en waar wij als **huidige generatie** deel van uit maken. Het hoogtepunt van Zijn betoog "zo ook U", gold in de eerste plaats voor Zijn twaalf discipelen. Vandaag geldt dezelfde boodschap voor jou, "zo ook U", zit je onder je eigen vijgenboom, begin je uitte spruiten om vrucht te dragen?

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. (Op.22:20,21)

Sjalom,

Winand F. Breuer